

---

Tijdschrift 'Steeds Bereid' Scoutsgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke Uitgever

Yoeri Lens  
Ekkergerstraat 141  
9000 Gent

Redactie

Yoeri Lens  
Eigenwijze Lama

**September 2014**  
**Oktober 2014**  
**November 2014**  
**December 2014**

## Wij danken onze sponsors:



# NoeVo



### Zaakvoerders:

Schram Philippe  
0475/83.01.65  
noevo@skynet.be

Cleemput Hilde  
0478/43.08.47

Winkel:  
Bierstal 48  
9920 Lovendegem  
Tel: 09/253.27.88  
Tel: 09/372.08.20  
Fax: 09/253.61.26

Werkplaats/magazijn:  
Buntstraat 87  
9940 Evergem

Uw partner voor service en verkoop van elektrische fietsen E-move

Vanaf 2011 verdeler van elektrische bakfietsen

Herstelling fietsen alle merken

Verhuur van materiaal voor tuin, bouw en industrie

Alle aluminium en metaalconstructies

Alle aluminium en metaalconstructies

# Het hoekje van de EENHEIDSLEIDER



**De Zwaluw is er weer klaar voor!** Klaar voor een top scoutsjaar, met veel nieuwe enthousiaste kindjes, een superleidersgroep, veel leuke spelletjes, coole technieken, toffe badgen, en megawijze vriendjes en vriendinnetjes! Kortom, zoals je ons kent, alles zal weer perfect georganiseerd zijn voor een tijd in het leven van je zoon of dochter waar ze met veel plezier op zullen terugkijken.

Het **Groot Kamp** is achter de rug, en als ik de evaluaties overloop dan merk ik dat het niet alleen voor mijzelf geslaagd was, maar ook voor de kinderen. En daar doen we het voor ☺ Het weer was niet altijd zo schitterend, maar we mogen al bij al niet klagen als je vergelijkt met de rest van België. We hebben 2 grote regenbuien gehad waarbij het even hems aan dek was, maar de leidersploeg vloog er op met spades in de hand zodat de tenten van de kinderen droog bleven. Het was mooi om te zien! Een klein nadeeltje hier was dat de tent van de welpenleiding zelf in een put stond, dus dat er daar wel wat valiezen aan het drijven waren ☺

Ook de bezokedag is zeer goed verlopen, wij danken u voor de mooie opkomst! We kunnen alvast plechtig beloven dat er volgend jaar zeker opnieuw taart zal zijn, en een officiële rondleiding van het kampterrein voor de geïnteresseerden.

Bij het maken van de **nieuwe leidersploeg** hebben we een aantal keuzes moeten maken, in functie van De Zwaluw. Zo moeten we spijtig genoeg na 1 jaar al de Bevertjes tak opdoeken. Voor kinderen van deze leeftijd is het moeilijk om leiders te vinden die dit zien zitten. Binnen een jaartje kunnen ze echter naar de Teerpotentak! De oudsten van de Verkenners-Gidsen gaan normaal gezien over naar de leiding, maar aangezien zij dit zelf nog niet zagen zitten en we geen leiderstekorten hebben, hebben we besloten om hen nog een jaartje te laten blijven. We verwachten veel van deze top-VG's, waardoor 4 van hen *senior-PL's* worden. Zo kunnen ze bij hun vrienden en vriendinnen blijven, maar helpen ze ook mee met de leiding voor de spelen en organisatie van de vergaderingen en kampen. Dit zodat ze ook volledig voorbereid volgend jaar leider kunnen worden.

Verder zijn er binnen de takken weinig leiders verschoven, hetgeen een mooi signaal is dat alles goed loopt binnen de leiding. Iedereen voelt zich op zijn plaats en doet het graag, wat onze werking natuurlijk alleen maar te goede komt!

Spijtig genoeg moeten we dit jaar **afscheid nemen van enkele leiders**, namelijk Cheetah, Panda, Mink en Gaely. Zij zijn hartelijk bedankt voor hun jaren inzet bij De Zwaluw, en ze blijven altijd welkom. Ook Baribal houdt het voor bekeken, het wordt moeilijk om zijn werk nog te combineren met de vele taken bij de eenheidsleiding. Na Hert die vorig jaar gestopt is zien we zo een zéér grote hoeveelheid ervaring verdwijnen zou je denken, maar niets is minder waar want zij blijven Fret, Leeuw en mijzelf bijstaan met raad en daad. Een supergrote merci aan Baribal en Hert voor de voorbije jaren, en Fret en Leeuw om ook dit jaar takleider te combineren met eenheidsleiding. Chapeau!

Indien we naar de toekomst kijken zien we het **herfstkamp** er snel aan komen, deze is van zaterdag 25 t.e.m. woensdag 29 oktober. Verandering van spijs doet eten, dus dit jaar bezoeken we eens een compleet nieuw kampterrein. We hebben er grote verwachtingen van, en hopen alvast op heel veel inschrijvingen. De kampfolder volgt!

Wij houden van tradities, dus we kunnen jullie ons traditionele **spaghetti avond** niet ontnemen. Dit jaar is deze op zaterdag 22 november, kom zeker af met vrienden en familie voor deze gezellige avond met zelfgemaakte bolognaise. Meer info volgt!

Onze **wijnverkoop** was vorig jaar een heel groot succes, we zijn dan ook zeer blij dat de wijn en cava in de smaak viel. We zullen dit jaar dezelfde wijn verkopen, wij danken u hartelijk voor de grote steun.

Onze feesten en wijnverkoop helpen ons heel hard vooruit, zodat we niet alleen spelmateriaal kunnen kopen, maar ook grote zaken zoals de nieuwe feesttent die we op Groot Kamp hadden opgesteld. Twee maal 8 op 8 meter, het is serieus de moeite. Je moet altijd een doel hebben in het leven, en de toekomstidee van De Zwaluw is om zo snel mogelijk een **opslagplaats** te bouwen op ons terrein in Wondelgem. Hier kunnen we dan als ons materiaal proper en droog opbergen, en de rest van ons terrein volledig vrij maken zodat er meer plaats is zodat alle takken er kunnen spelen.

Ik zie jullie binnenkort wel eens op een vergadering! Bij vragen sta ik altijd beschikbaar, mijn contactinfo vind je hieronder, of kom gerust even langs in De Muze. Bezoek zeker eens onze site voor allerlei informatie, leukigheden en vele foto's.

### **Eigenwijze Lama**

Yoeri Lens - Eenheidsleider

[lama@dezwaluw.org](mailto:lama@dezwaluw.org) - 0494/45.21.88

# Lidgeld en verzekering

---

Een nieuw jaar betekent ook dat er opnieuw lidgeld moet betaald worden. Dat bedrag dient zowel om onze werking te ondersteunen, als om uw kind gedurende het ganse jaar te verzekeren. Het is dus heel belangrijk dat dit zo snel mogelijk betaald wordt. Net als de vorige jaren krijgen grote gezinnen extra korting per ingeschreven kind en dat brengt ons op volgende bedragen:

**€50 voor het eerste kind**  
**€45 voor het tweede kind**  
**€40 voor het derde, vierde, vijfde,... kind**

Een informatiefolder en de algemene voorwaarden van de verzekering kan je terugvinden op de site van FOS ([www.fos.be](http://www.fos.be)) of kunnen via de eenheidsleiding verkregen worden.

De lidgelden kunnen elke vergadering cash betaald worden bij de eenheidsleiding. Bij elke betaling moet je **een ontvangstbewijs** ontvangen met datum. Je kan ook altijd het lidgeld **overschrijven op onderstaand rekeningnummer met vermelding van "lidgeld + naam kind + tak"**.

Rek. nr.: BE40 0014 9451 4463  
120° FOS De Zwaluw  
Ralingen 53  
9940 Evergem

**DE LIDGELDEN MOETEN BETAALD ZIJN VOOR**  
**HET HERFSTKAMP, EIND OKTOBER!!!**

# Organigram 2014-2015

---

Zo ziet het leiderskader van dit jaar er uit. Bezoek zeker eens onze website, daar kan je foto's en verdere info over de leiding terugvinden.

## Eenheidsleiding

<b>Yoeri Lens - Lama EL</b>	
Michiel Dutrieue - <b>Leeuw</b> AEL	Sam Bastiaens - <b>Fret</b> AEL

<b>Teerpoten</b>
Renée Mortier - <b>Hinde</b> TL Zowie Mann - <b>Vlinder</b> EATL Charlotte De Boever - <b>Wallabie</b> HL Arthur Warmoes - <b>Hyena</b> HL Lars Desomer - <b>Agame</b> HL

<b>Wolven</b>
Emilia Jacob - <b>Mees</b> TL Anton Eeckhout - <b>Panter</b> EATL Louise Suy - <b>Husky</b> ATL Luka Mann - <b>Impala</b> HL Matthew Wright - <b>Pekari</b> HL Yanne Mortier – <b>Pinguïn</b> HL

<b>Jongverkenners-Jonggidsen</b>
Sam Bastiaens - <b>Fret</b> AEL Laura Van Eeckhout - <b>Katta</b> ATL Ariadne Warmoes - <b>Arasari</b> HL Francis Verkinderen - <b>Dingo</b> HL Pepijn Verscheure - <b>Okapi</b> HL Johanne Parker – <b>Ara</b> HL

<b>Verkenners-Gidsen</b>
Michiel Dutrieue - <b>Leeuw</b> AEL Brecht Demeester - <b>Mustang</b> EATL Ernest Eeckhout - <b>Bunzing</b> HL

<b>Stam</b>
-------------

## Leidersweekend

---

Op dit weekend krijgen zowel de oude leiding als de toekomstige leiding cursussen, informatie en spelletjes om nóg betere leiders te worden! Fun en sfeer alom. Het is **van zaterdag 27 september 08u tot en met zondag 28 september 16u**, gaat door op ons terrein te Wondelgem en bedraagt 20€. Enkel voor VG's en leiding!

## Herfstkamp

---

We gaan naar een volledig nieuwe locatie! We trekken eens naar de andere kant van België, namelijk Kortrijk. Hier hebben we een zeer mooi terrein gevonden, met verschillende grote slaappaviljoenen.

De locatie is:

**"De Warande"**

**Heirweg 132**

**8500 Kortrijk**

Van zaterdag 25 oktober tot en met woensdag 29 oktober 2014.

Kostprijs: **€80** tot en met 18 oktober, **€90** na 18 oktober

Inschrijving kan iedere zaterdag tot **18 oktober 2014**, bij voorkeur via overschrijving op BE40 0014 9451 4463.

**Details komen zoals gewoonlijk in de kampfolder!**

## Spaghetti avond

---

Op **zaterdag 22 november** houden we onze jaarlijkse spaghetti avond! Op deze gezellige avond kan iedereen genieten van versgemaakte spaghetti bolognaise à volonté.

Dit feest trekt al vele jaren heel veel volk, en we rekenen dan ook dit jaar opnieuw op veel mensen om onze werking te steunen!

In oktober volgt verdere informatie. Zet de datum alleszins al vast in jullie agenda.

# Totemraad

---

Op de grote totemraad van De Zwaluw kwamen dit jaar 11! nieuwe krijgers(sters) boven die het verdienen om een nieuwe naam en passende adjectief te krijgen. Proficiat!

Arne Stroo werd **Slimme Jakhals**



Marle Verhaeghe werd **Bedeesda Gundi**



Emil Kerckhove werd **Enthousiaste Otter**



Sara Mens werd **Rustige Koedoe**





Bruno De Vos werd **Animerende Ouistiti**



Sam Hostens werd **Vrolijke Agouti**



Tobias Haeck werd **Stoutmoedige Lynx**



Vic Tack werd **Creatieve Galago**



Ruben Hoflack werd **Zelfstandige Gaai**



Lars Desomer werd **Vluchtige Agame**



Laurence Bertier werd **Charmante Gazelle**



# Verlaten de eenheid...

---

Met spijt in ons hart moeten wij ook dit jaar afscheid nemen van enkele topleiders. Zij hebben zich stuk voor stuk jarenlang belangeloos ingezet voor onze eenheid en zullen door iedereen gemist worden, dat was toch te zien aan de traantjes die rijkelijk vloeiden op de overgang. Ik waarschuw dus ook alvast de gevoelige lezers: hou uw zakdoek binnen handbereik!

## Pieter Demeester of Evenwichtige Cheetah

Met het vertrek van Cheetah nemen we afscheid van iemand die men al tot het vaste meubilair van de Zwaluw kon catalogeren. Pieter kwam indertijd met zijn tweelingbroer Brecht (Mustang) bij de Zwaluw en vormde samen met Michiel, Sam en Johan (Leeuw, Fret en Coati) een bende waarvan iedereen al wist dat ze



het binnen de Zwaluw ver gingen schoppen. In hun vierde jaar JVG's stonden die mannekes al zo stevig in hun schoenen dat ze met succes rebelleerden tegen hun toenmalige leiding. Pieter schopt het bij de JVG's tot PL van de Vossen en werd in het laatste jaar ei zo na JVG van het jaar. Bij de VG's behaalt hij vlotjes zijn tweede klas, zilveren kroon en krijgt zijn totem "Evenwichtige Cheetah". Na 3 jaar VG's (2009) gaat hij de Wolvenleiding onder Karekiet versterken samen met Leeuw en krijgt de junglenaam Kaa. Cheetah voelt zich thuis bij de wolven, legt een jaartje later zijn leidersproeven af en wordt assistent-takleider. Wanneer Mees het jaar erop Akela wordt, wordt Cheetah logischerwijs haar rechterhand en dus ook eerste assistent-takleider. En dat draait perfect, zelfs met een horde van bijna 50 Wolven sterk. Maar na 5 jaar leidinggeven neemt Cheetah/Kaa afscheid van zijn Wolven, die hem ongetwijfeld hard zullen missen.

Naast de inzet voor zijn tak, stond Cheetah er telkens er helpende handen nodig waren "buiten de uren". Cheetah was iemand waarop je altijd kon rekenen en op dat vlak zal hij minstens even hard gemist worden. Wij verwelkomen hem dus met open armen bij onze Stam. Bedankt voor de vele fijne jaren!

## Joyce De Boever of Zachtaardige Panda

Kwam in de eenheid in 2004 samen met haar zusjes Charlotte, Gaely, Jana en Megane. Zij belandde direct bij de Wolven, maar bleef daar maar een jaartje hangen alvorens zij vertrok naar de JVG's. Zij belandde het eerste jaar in een patrouille met alleen maar jongens en hield zich misschien daarom het eerste jaar nog wat op de achtergrond. Een jaartje later, als de patrouilles herschikt werden, belandde ze tussen de meisjes en begon Joyce zich wat meer te profileren. Samen met haar vriendinnen Anaïs Moussaoui, Elien Van



Hooreweghe (Mink) en Renee Mortier (Hinde) zorgt zij voor heel wat sfeer in de JVG-tak. Ze is geen techniekenbeest, maar toont veel andere kwaliteiten. Vooral haar zorgzaamheid voor haar andere zusjes valt op. Na 3 jaar bij de Jonggidsen geweest te zijn, mag Joyce over naar de VG's. Zij behaalde daar al snel haar teervoet en wat later in het jaar ook haar 2de klas. Door haar zachte en zorgzame omgang met kinderen krijgt zij dan ook op Groot Kamp de totem: Zachtaardige Panda. Hoewel ze haar 2<sup>de</sup> klas behaalt bij de VG's, toch blijven technieken iets wat Panda als een noodzakelijk kwaad blijft zien. En hoe je het nu draait of keert, bij de VG's zijn het vooral de technieken die centraal staan. Dus besluit ze, samen met Hinde, om het na 1 jaartje VG's voor bekeken te houden en zich bij de leiding van de Bevertjes aan te sluiten. Als de Bevertjestak wordt stopgezet, verhuist Panda naar de Wolven maar na een jaar keert ze terug bij de kleinsten, ditmaal de Teerpoten. Ondertussen heeft Panda ook haar linten behaald. Bij de Teerpooten kan ze haar zorgzame karakter volledig uitspelen en is ze een echte moederfiguur. Wanneer vorig jaar de Bevertak opnieuw wordt opgericht, beslist Panda om daar takleidster te worden. De combinatie werk/scouts is echter zwaar en daarom beslist Panda om te stoppen. Wij bedanken haar van harte voor de vele jaren inzet (en massa's boterkoeken!).

## Elien Van Hooreweghe of Hevige Mink

Elien komt in de eenheid in het jaar 2000, bij de teerpootjes. Ze moet zich rustig gehouden hebben, want veel informatie vond ik niet terug over haar. Slechts 1 opmerking: Ze denkt dat Mowgli een kikker is ipv een kikvors Maar ze komt gestaag bovendrijven bij de Wolfjes. Ze wordt daar nestleidster en behaalt haar Zilveren Wolf, het hoogste dat je bij de Wolven kan halen. Bij de JVG's bewijst ze een vechtster te zijn tijdens de spelen en zijn zelfs de jongens bang om tegen haar te moeten vechten. Ze ontwikkelt wel een vreemde eigenschap bij de JVG's en dat is dat ze steeds

vanalles tegen haar hoofd krijgt. Zowat op elk kamp is het prijs, gelukkig kan Elien tegen een stootje. Op het vlak van technieken is ze bij de betere: ze wordt pa-leidster en behaalt haar tweede klas. Door haar gedrevenheid en vechtlust in al haar acties, krijgt ze haar totem: Hevige Mink. Ze gaat over naar de VG's en bewijst haar waarde door vooral de jongere gidsen te motiveren. Na 2 jaar VG's is het echter genoeg geweest en gaat ze naar de Teerpootleiding. Ze doet het daar goed bij de kindjes en amuseert zich, maar na 2 jaar is er versterking nodig bij de VG's en verhuist. Na 1 jaartje blijkt dat ze haar Teerpootjes te hard mist en keert terug. Spijtiggenoeg zijn de studies moeilijk te combineren met haar engagement als leidster en moet ze dit jaar stoppen. Ook Mink beslist om de Stam te vervoegen en zal dus zeker nog opduiken het komende jaar.



### Gaely De Boever

Zoals je daarnet al kon lezen, komt Gaely samen met haar zusjes in de scouts in 2004. Gaely is een stilleke en houdt zich vaak op de achtergrond. Aangezien technieken ook niet echt haar ding zijn, springt ze er dus weinig uit in het boekje. Maar Gaely is er wel steeds bij en komt net als haar zussen bijna elke vergadering naar de scouts. Enkel de vergaderingen waar er water bij betrokken is, doet Gaely liever niet. Op kamp is er natuurlijk geen ontsnappen aan en moest ze ooit eens een kanaal met een bootje oversteken. Hoewel ze halverwege bijna was uitgestapt van de schrik, zette ze toch door. Ze kan dus wel op de tanden bijten :) Gaely was dus blij dat ze vorig jaar naar de leiding mocht, samen met haar zus Panda bij de Bevertjes. Nu de Bevertjes verdwenen zijn, houdt Gaely er jammergenoeg ook mee op. Bedankt voor inzet!



# Artikel Stam Groot Kamp 2014

---

**Zondag 27 juli:** Alle hens aan dek want het is weer zover, ons lokaal en de containers worden leeggehaald om de camions te vullen om weer eens op Groot kamp te kunnen vertrekken. Alles verloop redelijk vlot en zo zijn we klaar om maandag te vertrekken.

**Maandag 28 juli:** Nog de laatste beetjes inladen en we kunnen vertrekken richting Lommel 'Kattenbos'. Daar aangekomen beginnen we meteen met het uitladen van de camions en de eerste tenten van het Stafkamp worden rechtgezet. Dit jaar mag de keuken zich ook verheugen op een nieuwe keukentent van 8m op 8m. Super de luxe. De kinderen krijgen ook zo een grote tent om in te eten. En de oude keukentent wordt de kantinetent. Ondertussen gaan **Timalia, Laurence** en ik (**Kongoni**) ons terrein afbakenen, zodat we geen indringers krijgen. De nieuwe keukentent loopt wat vertraging op bij het opzetten want er komt een planken vloer in en eerst moet de grond wat recht gezet worden. Maar gelukkig kunnen we tijdig aan het avondeten beginnen. Traditie getrouw eten we de eerste avond rijst met kip curry en ananas.

**Dinsdag 29 juli:** Gelukkige Verjaardag **Condor**! We zijn de tweede dag van het kamp dus dit betekent ook bomendag en tenten halen bij de uitleendienst. Enkele van onze vrouwelijke stammers zoals **Sarah** en **Laurence** wouden ook eens zo een bomendag mee maken en trokken dus samen met de anderen het bos in om bomen te gaan halen. Dit gebeurt nog steeds onder leiding van de oude boswachter **Luc** die al bijna 78 jaar is en nog steeds bomen voor ons uitdoet.

**Donderdag 31 juli:** Stond één van onze stammers op met een nieuwe naam. **Laurence Bertier** kreeg haar totem en adjectief en zal voortaan alleen nog maar luisteren naar de naam **Charmante Gazelle**. Proficiat Gazelle!

De andere dagen werd er nog bedrijving gewerkt aan alle kampen zodat alles af is tegen de bezoekdag. En ook de keuken werd nog geüpdatete. En aanwijzingsborden geplaatst .

**Zondag 3 augustus:** De bezoekdag. Kinderen komen toe en installeren zich in hun kampen en de ouders kunnen al genieten van een glaasje Cava in onze Cava bar uitgebaat door **Wezel**. Uiteraard hadden we weer onze BBQ's en deze bleken weer een groot succes want de ouders en kinderen waren tevreden over het eten, en daar doen we het uiteraard voor. Tegen de avond kwam de regen een beetje roet in het eten gooien maar dit kon de pret niet bederven.

Nu is het kamp echt begonnen. 's Morgens worden de boterhammen voor de jongere takken gesmeerd en de ouderen komen om hun fourage. 's Middags koken voor de kleinsten en voor de grote weer fourage klaarzetten. Dat zijn bakken met daarin vlees, aardappelen, groeten,.. die ze dan zelf moeten klaarmaken op hun houtvuur. Na het middageten uiteraard de afwas en de soep beginnen maken voor s' avonds. Er worden dan weer boterhammen gesmeerd en ook al voorbereidend werk gedaan voor de volgende dag zoals bv 15kg aardappelen schillen, soepgroenten kuisen, want ja wij maken het nog allemaal vers. Er werden ook nieuwe dasringen gemaakt voor het nieuwe scoutsjaar. We kregen ook een paar dagen hulp van **de mama van Arasari en Hyena en haar man Serge**. Waarvoor onze dank. Zo werden op kamp ook weer pannenkoeken gebakken voor het 4-uurtje. In de voormiddag werd het deeg gemaakt en in de namiddag werd er voor zeker twee uur aan een stuk door pannenkoeken gebakken. Wat soms hilarische taferelen teweeg bracht, vooral bij het (proberen) opgooien van de pannenkoeken.

De dag van de overgang, een dag waar velen naar uitkijken of net niet. Er vloeien dan steeds tranen van vreugde maar ook van verdriet. **Baribal** zal nu ook Fulltime Stammer zijn.

En zo komen we stilaan aan het einde van het kamp. We moeten weer alles beginnen afbreken en opbergen voor volgend jaar. Uiteraard hebben we de laatste avond eerst nog onze kampvuuravond. Iets waar de kinderen zeker naar uitkijken.

Bij de Stam is het altijd een op en afgaan van mensen, de ene kan al wat langer blijven dan de andere. Bij deze wens ik dan ook alle Stammers te bedanken voor hun komst en de hulp alsook de Eenheidsleiding. **DANK U WEL!**



Uw verslaggeefster en fotografe ter plaatse:  
**Kalme Kongoni**

# Artikel Bevertjes Groot Kamp 2014

---

## Vrijdag 8 augustus

Vandaag was het zover, de bevertjes konden eindelijk vertrekken naar het grote bos op kamp, daar keken ze al lang naar uit. Om 8u werd iedereen verwacht bij **Keeo, Tic-Tac** en **Malac** aan de Dampoort om daar dan met pak en zak te kunnen vertrekken richting de Lommelse bossen.

Na 2 uren op de trein te zitten waren we eindelijk aangekomen met onze kindjes: **Jara Verbanck, H elene Dezutter, Mon Deleu, Kenji Hamelinck, Jonathan Meersseman** en **Linus Expeels**. **Lama** en **Hert** kwamen ons ophalen aan het station om richting ons tentenkamp te gaan. Eindelijk aangekomen in ons tentenkamp waar **Bulle** ons al stond op te wachten konden we eindelijk onze tenten installeren. In de eerste tent lagen **Jara, H elene** en **Jonatan** samen met **Keeo**. In de tweede tent lagen **Linus, Mon** en **Kenji** samen met **Tic-Tac**. Na het installeren was het tijd om even de regeltjes te overlopen en het grote bos te gaan verkennen. Tijdens de regeltjes werd er gezegd



dat de kindjes die een zaklamp hadden dit niet mochten gebruiken enkel in nood, maar volgens **Linus Expeels** was het geen zaklamp maar een lampzak eh **Linus Expeels** :). Voor we het wisten was het al tijd om onze buikjes te vullen en mmmm wat kregen we daar voorgeschoteld: heerlijke ravioli!

Dat smaakte de kindjes. Nadat onze buikjes gevuld waren konden we een kleine si sta doen. Eventjes geslapen en we konden een spelletje spelen; achja

dat was de bedoeling tot het begon te pletsen :( en onze kindjes natuurlijk niet konden spelen dus dan maar een crea activiteit onder de eettent. Na het vele knutselen en kleuren was het alweer tijd om een koekje te eten smullen he bevertjes :). Nog wat kleine spelletjes spelen in het grote bos en de tijd ging zo vlug dat we alweer een hapje konden gaan eten, en niks is beter dan een lekker kommetje verse soep met een lekkere boterham nietwaar kindjes? Al viel de soep bij de meeste kindjes niet zo in de smaak, toch hebben ze ze allemaal flink opgedronken.

Na het eten nog wat samen gezellig liedjes zingen en dan was het tijd voor een verhaaltje. Iedereen was zeer aandachtig tot plotseling **Keeo** opmerkte dat de slaappullen van de kindes verdwenen waren. Na het lezen van een briefje waar opstond "als jullie jullie spullen terug willen zullen jullie moeten strijden". Samen met onze dappere bevertjes vertrokken we naar de posten en zoals de bevertjes zeggen: "wij zijn niet bang **Keeo**, maar ons hartje is bang", uitgevonden door onze **Linus Expeels**. Na onze dappere strijd tegen de 2 slechterikken hadden we onze spullen terug en konden we onze eerste nacht in de tenten doorbrengen. Slaapzacht



bevertjes.

### Zaterdag 9 augustus

"Tijd om op te staan!" riep **Keeo**. Het was 8u dus tijd om uit onze slaapzakjes te kruipen. Snel aankleden en aan onze turnles beginnen om dan onze lekkere boterhammetjes op te smullen. **Keeo** gaf de turnles, dus rap het hele lichaam losschudden en we konden onze boterhammetjes gaan opsmullen. Mmmmm na een lekker ontbijt even onze inspectie gaan maken en dan kunnen we nog een beetje gaan spelen.

Voor we konden spelen moesten we natuurlijk onze kampvuuravond oefenen, na wat mopjes te oefenen konden we al weer onze buikjes gaan vullen want hoe zeggen de bevertjes het alweer? "Wij hebben geen honger **Keeo**, onze buikjes hebben honger!" Nog een klein dessertje en de bevertjes waren alweer voldaan. Tijd om nog eventjes in ons bedje te kruipen om de heerlijke maaltijd te laten zakken. En nu we toch alleen op het terrein waren (want de andere kindjes waren allemaal gaan stappen), konden we er van profiteren om ietsje langer te dutten :)

Na onze lange siësta kwam plotseling de regenboogkoningin langs. Zij vertelde dat alle kleuren van de regenboog gestolen waren en er zo geen regenboog meer tevoorschijn kon komen. Natuurlijk zoals onze bevertjes dappere kindjes zijn gingen ze op tocht om de koningin te helpen. Na de vele opdrachtjes waren alle kleuren terug bij de koningin en konden de kindjes hun heerlijke 4uurtje gaan opsmullen. Na het 4 uurtje terug naar onze zithoek, waar we over de golven liepen volgens **Linus Expeels**, waar hij natuurlijk bergen mee bedoelde. Nog wat mopjes oefenen en dan was het tijd om ons lichaampje te wassen, natuurlijk zoals echte scouten doen met koud water :). Dit was voor de bevertjes even schrikken, maar toch zo stoer als ze zijn wreven ze hun buikje in met het koude water. En zoals de tijd zo vlug gaat was het alweer tijd om ons buikje weer eens te vullen. Zoals jullie merken eten de kindjes veel dus hebben ze niks tekort he :). Snel nog een verhaaltje en omdat het weertje niet mee zat was het vandaag iets vroeger het bedje in, want morgen was het een grote dag.



### Zondag 10 augustus

"Opstaan!" riep **Bulle**, snel aankleden om dan onze beentjes te gaan strekken. Na een toffe turnles van Bulle konden we alweer onze buikjes gaan vullen, heerlijke boterhammen met speculoos, meer moest dat niet zijn voor de kindjes en tevreden waren ze, smullen dat ze deden! Nadat de buikjes gevuld waren was het alweer tijd

om de inspectie te gaan maken en allemaal ons uniform aan te trekken, want vandaag was een belangrijke dag. Om 10u werd iedereen verwacht op de grote vlakte voor de grote overgang. Het moment was aangebroken, allen daarheen en de ceremonie kon beginnen. Tak per tak werden de prijzen overlopen de patrouilles van het jaar en zo trots als we maar zijn konden was **Hélène Dezutter** onze bever van het jaar. Proficiat **Hélène Dezutter**! Het moment was aangebroken, de bevertjes moesten afscheid nemen van de liefvallige leiding, want zoals jullie weten gaan de bevertjes naar de teerpootjes dus ook bij nieuwe leiding. Na vele traantjes die vloeiden mochten de bevertjes zich voor 1 dag bij de teerpootjes gaan vermenigvuldigen. **Keeo** en **Tic-Tac** verlaten de scouts dus mochten bij de stam gaan helpen. **Bulle** gaat naar de wolven en **Malac** bij de jongverkenner-jonggidsen.

### Maandag 11 augustus



Op de klok was het alweer 8u, dus wat wil dit zeggen: ja dat de kindjes uit hun bedje mochten. En de dagelijkse routine aankleden, turnles en ontbijt. Na het ontbijt snel klaarmaken, want vandaag gingen de bevertjes op stap richting het station waar hun een grote verrassing stond te wachten. Na 2 uurtjes stappen kwamen we aan de trein en konden we richting onze verrassing vertrekken. Het moment was aangekomen, we waren bijna aan de verrassing. De bevertjes hadden al een ideeetje, want natuurlijk zo slim als **Keeo** was had ze gezegd om hun zwemgerief te nemen, dus zoals de bevertjes slimme kindjes zijn wisten ze dat ze gingen zwemmen. Aangekomen in het zwembad in Overpelt konden we in het grote zwemparadijs ons gaan uitleven. **Linus Expeels** ging een lasso maken zei hij, waarmee hij een salto bedoelde :). Natuurlijk hadden de bevertjes veel plezier, maar dat kon jammer genoeg niet blijven duren want we moesten natuurlijk onze trein halen om terug naar ons

kamp te gaan. Na de leuke dag stond er een lekker broodje met een braadworst en groentjes te wachten om op te smullen. Iedereen had lekker gesmuld en we konden de avond verder zetten met een gezellige zangles en een leuk verhaaltje in de zithoek aan de heide onder de mooie sterrenhemel. Het was alweer wat later geworden en tijd om in ons bedje te kruipen.

### Dinsdag 12 augustus

De laatste volledige dag van het kamp was aangebroken, dus zoals jullie weten terug onze dagelijkse routine herhalen. Na het smullen konden we beginnen met alles af te

breken en zoals jullie kindjes stoere bevertjes zijn konden ze de bomenstammen al goed dragen en naar de oplegger brengen. Dus lieve mama's en papa's jullie bevertjes kunnen er wat van :). Vandaag was ook de dag dat iedereen samen zat aan het kampvuur om de mopjes te vertellen. Zo was er een mop dat **Jara Verbanck** moest zeggen: "mijn broer zit in de puree", maar ze zei "mijn broer zit in de pattaten". Even een klein foutje van ons **Jara!** Maar toch goed gedaan bevertjes. Na de gezellige avond konden de bevertjes hun laatste nacht doorbrengen in de grote tenten wat ze de voorbije nachten allemaal goed hebben gedaan.

### Woensdag 13 augustus

De laatste dag was aangebroken deze middag zouden de bevertjes al richting hun mama en papa aan het rijden zijn, maar eerst en vooral moeten we onze valiesjes inpakken wat bij de 1 al beter ging dan bij de ander. Na het inpakken nog wat spelletjes spelen en voor we het wisten konden we alweer onze buikjes gaan vullen. Zoals meestal wel op de laatste dag klaargemaakt wordt waren dit heerlijke hotdogs mjamme! We waren nog niet klaar met eten of de bussen waren er al. Dus snel onze buikjes vullen en we konden met zen allen het afscheidslied zingen en op de bus stappen om dan toch maar te zeggen dat het alweer een geslaagd kamp was :).



Graag bedank ik nog de stam voor het lekkere eten, en de eenheidsleiding voor de organisatie van het kamp!

Uw verslaggeefster ter plaatse,

**Keeo**

Zachtaardige Panda

Joyce De Boever

Takleidster van de Bevertjes

# Artikel Teerpoten Groot Kamp 2014

---

## Zondag 3 augustus

Het was begin augustus en dat betekende maar 1 ding: het grootkamp was daar weer! Alle kindjes gingen samen met hun valies en ouders naar het Kattenbos in Lommel, waar we 10 daagjes veel plezier zouden hebben! Nadat de kindjes hun veldbedden en valiezen in hun tent hadden gezet, konden ze lekker smullen van de hamburgers die de stam had bereid op de barbeque. Hierna volgden wat kleine spelletjes, waarbij de ouders ook een kijkje konden komen nemen. Na 2 uren spelen namen de teerpootjes afscheid van de ouders en kregen ze hun vieruurtje: melk en piet-piraatkoeken. Als het koekje op was, gaf **Mang** kampwenken. Ze legde alle regels en dingen uit die op het kamp golden en gebeurden. Zeer handig voor de kindjes die nog niet veel mee zijn geweest op grootkamp, of voor kindjes die een beetje vergeetachtig zijn ook, natuurlijk. Na deze informatieve lectuur was het tijd om de maag te vullen, het avondeten stond namelijk klaar!

Hierna zongen we wat liedjes, aten we snoepjes en dronken een beetje cola, tot plots een enge clown ons kamp binnenstormde en ons vertelde dat ze onze teerbemide **Ko** ontvoerd hadden! Blijkbaar hadden de clowns van elke tak één leider/leidster gekidnapt. Samen met heel de eenheid moesten de teerpoten opdrachten uitvoeren om te zorgen dat hun leider niet zou sterven, want er zou slechts 1 van de ontvoerde leiders overleven. Na het succes van de opdrachten vroegen alle kinderen zich af: "Wat als we die clowns nu gewoon eens aanvallen?" en zo gezegd, zo gedaan, alle clowns werden platgelegd, en alle leiding bleef leven! Na deze bewogen avond kropen de teerpootjes in bed en vielen als een blok in slaap. Een mooie eerste dag!

## Maandag 4 augustus

De tweede dag was daar al dus was het ook tijd om op te staan. Na een ochtendplasje en een turnlesje om de spieren wat los te maken konden de kindjes aan tafel gaan om hun ontbijt binnen te spelen. Al snel waren alle boterhammen op en gingen de teerpootjes hun inspectie maken. Deze zou tip top moeten zijn, want bij de uitleg van de kampwenken heeft **Mang** ook zeer goed uitgelegd hoe en waar alles moest liggen. De inspectie was, zoals verwacht, zeer goed. Hierna moesten de kindjes de tanden poetsen. **Lowie Delcourt** wou ook samen met **Pytha** zijn dagelijkse dosis haargel in zijn haar wrijven! De award voor coolste haar gaat naar jou, **Lowie**! Nu iedereen weer wat frisser oogde, kon **Ko** beginnen aan de teerpooten. Hierbij leren de teerpoten dingen zoals de wet, de leuze en de belofte. Ook moeten ze alle jungledieren kunnen

herkennen en hun eigenschappen geven. Iedereen kon dit uitstekend, dus de leiding was uitermate tevreden. Toch nog een kleine opmerking: het is wel Mowgli, niet Mongli, hé **Lou Dezutter**? Na deze zware les moest het brein even bekomen, en dit kon door het heerlijke middagmaal dat op ons stond te wachten: bami goreng! Iedereen had zijn bord snel op, en veel kindjes wilden een tweede keer. Knappe eters, die teerpoten! Zo veel eten, daar moet ook de maag even van bekomen. Een siësta zou nu wel deugd doen. De kindjes mochten zich dus even gaan leggen in de tent om wat te relaxen of om een dutje te doen.

Hierna werden de teerpoten naar buiten geroepen. Ze mochten hun ridderoutfit aandoen, want er was een avontuur in aantocht! Buiten zagen ze een prinsesje en een knappe prins die er niet zo gelukkig uitzagen. Ze was door een heks, die ook de ex-vriendin was van de knappe prins, betoverd. Niemand kon haar nog zien, behalve de teerpootjes, omdat ze zo jong en rein waren. Het droevige prinsesje vroeg de teerpoten om hulp, natuurlijk stemden ze in! Ze deden allerlei opdrachten en proeven, schminkten hun gezicht met felle oorlogskleuren en leerden de magische spreuk om de heks te kunnen bestrijden. Toen ze helemaal klaar waren vielen ze de heks en haar gemene handlangers aan, en de vloek was verbroken! Het prinsesje leefde nog lang en gelukkig met haar knappe prins en de teerpootjes mochten gaan genieten van een welverdiend vier-uurtje. Hierna volgde een snel wasje en wat spelletjes. De teerpoten kregen honger, dus het was tijd om te gaan smullen van ons avondeten: boterhammetjes met eiersalade en soep! De eiersalade vond iedereen super lekker, maar omdat er wat ajuin in zat had **Tuur Boogaerts** een klein probleem: hij moet altijd scheetjes laten van te veel ajuin! Toch had hij veel boterhammen want van die boslucht krijg je natuurlijk honger hé **Tuur**.

Na het eten kregen de kindjes wat snoep en zongen ze liedjes. Hierna gingen ze even plassen, maar wat vonden ze daar in de wasblokken? Een echte schatkaart! De nieuwsgierige teerpoten gingen al snel op zoek naar deze schat, maar de weg was niet zonder gevaren. Ze moesten bijvoorbeeld papiertjes halen in een bos vol met wilde dieren! **Elise Van Poucke** was een beetje bang, maar gelukkig was **Mang** daar om haar hand vast te houden. Toen **Elise** echter van schrik in **Mangs** hand beet,



moest **Elise** even alleen verder. Gelukkig voor haar stond **Jonas van Troys** daar om haar handje vast te houden, schattig! Nadat ze drie monsters hadden gedood vonden ze de schat: heel veel snoepjes! Wat een vondst. De teerpootjes waren blij maar ook heel heel moe, dus kropen ze allemaal snel in bed.

### Dinsdag 5 augustus

Hopelijk waren alle teerpoten goed uitgerust, want dit was de dag van de sportproeven! Eerst alle spieren goed los maken, een stevig ontbijt nemen en snel de inspectie maken! Wanneer iedereen zijn sportkleden aanhad kon het spektakel beginnen! De teerpoten moesten per twee lopen, één keer 100 meter en één keer 400 meter. Er zaten heel goede tijden bij, proficiat! Al dat sporten zorgt vanzelfsprekend voor een grote honger, tijd voor het middageten dus.

Hierna een korte siësta, tot ze wakker werden van een luid gelach en gegiechel. Wat zou dat kunnen zijn? Het was een groep van grote ridders en mooie jonkvrouwen. Alle kinderen trokken hun maliënkolders en kleedjes aan en renden naar buiten. De grote ridders en jonkvrouwen moesten lachen met al die kleine middeleeuwers, en daagden de teerpoten uit voor een duel. Ze moesten een bepaald aantal opdrachten in 2 uur kunnen uitvoeren. Als dat lukte, dan waren de teerpoten echte knappe en stoere middeleeuwers. Ze moesten opdrachten uitvoeren (zoals wc-papier tellen en een tube tandpasta oppoetsen). Iedereen deed enorm zijn best! Zo probeerden **Jan Meyskens** en **Arend Schuermans** een gat te graven in de grond met een lepel, tot aan China, helaas zonder veel succes. **Mette Expeels**, **Lou Dezutter** en **Tuur**



**Boogaerts** trachtten een heel stuk zeep op te wassen, met als resultaat dat hun handen zo proper en zacht waren als een babyvelletje! Spijtig genoeg is dit de teerpoten niet gelukt, ze zullen dus nog even kleine, schattige riddertjes en prinsesjes blijven.

Na deze kleine ondergang kregen de teerpoten een troostprijs: een lekker vieruurtje. Dit vrolijkte de teerpootjes automatisch weer op en met een blij ingesteldheid wassen ze zich tot al het vuil weg was. Iedereen was weer spik en span, behalve de lege maag! Iedereen rende naar de eettafel waar soep en gesmeerd brood ons op stond te wachten, smullen maar. Na de soep ontmoetten de

kinderen plots wel een heel beroemd man: de enige echte Vincent Kompany! Hij wou een potje voetballen met de teerpoten, omdat hij ze zo goed vond. Na 5 minuutjes voetballen viel Kompany plots op de grond, hij zag er zeer ziek uit. Gelukkig was er een dokter die hem bij bewustzijn hielp. Maar Kompany was nog niet genezen. De teerpootjes moesten helpen om de voetballer weer tip top in orde te maken. Dit deden ze door zijn spieren te trainen bij zijn coach en bij zijn teamgenoten. Gelukkig was Kompany hierna weer helemaal gezond en konden de teerpoten met gerust hart in bed kruipen, hun grote idool was gered!

### Woensdag 6 augustus

Deze dag zou weeral sportief worden, we gingen namelijk gaan zwemmen. Dit was allemaal nog een verrassing, de teerpootjes wisten van niks! Na de turnles, het ontbijt, en de inspectie moesten de kinderen hun uniform aan doen en een fluovestje. Iedereen was al aan het panikeren dat het vandaag explo was, tot ze na een kleine wandeling in de verte het zwembad zagen. Gelukkig hadden ze allemaal hun zwemgerief ook mee, het beloofde een mooie middag te worden. **Lama** bracht boterhammetjes en water als middageten, heerlijk! Daarna trokken we snel het zwembad in want iedereen had super veel zin om te zwemmen! Er was binnen vanalles te doen: een golfbad, een wildwaterbaan, een glijbaan,... Maar het leukste was waarschijnlijk wel het grote spring-parcour-kasteel op het water! Hier was het de bedoeling dat je over het grote opgeblazen parcours kon klimmen en klauteren, zonder in het water te vallen. Bij de kinderen lukte dat véél beter dan bij de leiding, is het niet **Raksha** en **Mor**? **Lowie Delcourt** vond al die snelle en drukke dingen helaas niet zo leuk en hij ging liever met **Hathi** relaxen in het warme bubbelbad. Zijn goede vriend **Max Albers** vond het echter wat jammer voor **Lowie** dat hij zo alleen zat met de leiding en ging dus mee om met zijn vriend te spelen, als dat niet lief is!

Als vieruurtje kregen de kindjes in het zwembad een ijsje, wat een verwennerij. Na deze zwempartij waren al die waterratjes behoorlijk uitgeput, het was dus tijd om terug te gaan naar ons kampterrein om het avondeten bij te wonen en een deluxe zangles van twee uur te houden! Omdat iedereen zo moe was kropen ze heel snel in hun bedje en droomden al over de volgende dag.

### Donderdag 7 augustus

De zon kwam weer op in Limburg en de kinderen werden lichtjes gewekt door de leiding. Na alweer een stevige turnles en een lekker ontbijt was iedereen klaar om de dag te beginnen. Na een minder goede inspectie volgde de morele opvoeding. Deze keer was het thema “sociale media” en besproken we iPads, gsm’s, iPhones, enz...

Tot de morele kant van de zaak zijn we niet echt gekomen, de kindjes schepten liever een beetje op over wie wat had. Opvallend was dat **Max Albers** en **Esther-Roos Hoflack** een van de weinige kindjes waren die liever met hun vriendjes buiten zouden spelen dan binnen op de Playstation te zitten of naar TV te kijken... Maar geen nood, iedereen was weer even dikke vrienden toen we wat kleine spelletjes speelden in het speelbos. Alweer knorde de maag en was het tijd voor ons middagmaal.

Daarna tijd voor een siësta, want iedereen had weer zeer veel gegeten, behalve **Briek Deleu**, die toch wat last had bij het opeten van zijn vlees. Iedereen lag lekker te luiëren tot ze buiten het gejammer hoorden van een prinses, die maar niet aan een lief kon geraken! Ze vroeg om de hulp van onze kleine Casanova's. Iedereen sprong in zijn ridderkostuum en nam de prinses mee naar de prinsen van het Kattenbos. Maar alle prinsen waren veel te egoïstisch, en dachten enkel aan zichzelf. Op het einde vond de prinses het helemaal niet meer erg, ze besepte dat alleen zijn ook gelukkig maakt!

Ze bedankte de teerpoten voor deze wijze les en ging terug naar haar kasteel. Door al dat reizen waren de teerpoten behoorlijk vuil geworden, tijd voor een grondig wasje! Iedereen wou ook zijn haar in de gel steken, dus alle jongens kwamen bij **Pytha** vragen of hij eens voor kapper wou spelen. Na een half uur leken **Tuur Boogaerts**, **Lowie**



**Delcourt**, **Jan Meyskens** en **Briek Deleu** op echte Edwards van Twilight! **Pytha** zijn gel was spijtig genoeg wel op, gelukkig had **Lowie** zijn voorraad ook nog.

Met al die mooie kapsels gingen we aan tafel en met volle maag zongen de TP's een paar liederen samen met **Hathi**. Plotseling werd de zithoek binnengevallen door twee gangsters met echte pistolen! Ze heetten Mike en Joyce, en waren beruchte bankovervallers. Ze konden de hulp van de teerpoten goed gebruiken bij het overvallen van een enorme bank, maar ze moesten eerst getraind worden natuurlijk! Ze leerden samenwerken, met pistolen schieten en drugs proeven. Omdat al deze opdrachten zo succesvol waren, gingen ze de bank overvallen. De kinderen hielden de bankbedienden onder schot terwijl de gangsters de kluis stalen. Mike & Joyce bedankten de teerpoten en gingen naar het gangsters paradise, waar ze nog lang en gelukkig leefden. En de teerpootjes, die gingen naar dromenland, maar niet nadat ze de leiding beloofd hadden om nooooooit meer een bank te overvallen...



## Vrijdag 8 augustus

Het was weer zover, deze dag was het explo en de regen zou onze teerpoten niet tegenhouden! Een explo is een tocht met onderweg allerlei leuke opdrachten. Maar hiervoor moet je eerst goed ontbijten, zodat je lekker lang en goed kan doorstappen. Dus de TP's aten hun maagje vol en trokken uniform, regenjas en fluovest aan.

De tocht begon met een straatnamenspel. De teerpoten kregen een papier met allerlei straatnaamborden op en onder elk bord een pijl naar links of naar rechts. Ze



moesten de borden herkennen en de juiste richting inslaan. Voor de teerpoten was dit een makkelijke klus. **Mette Expeels** bewees zichzelf als een zeer goede lezer, knap werk! Het tweede deel van de explo was de fotoronde. De kindjes kregen een blad met foto's op, die moesten ze herkennen en daar naar toe stappen. Als laatste deel was er het spoortekendeel.

Dit was al iets moeilijker, de regen zorgde ervoor dat het krijt een beetje verdween. Gelukkig beschikken die teerpoten over zeer goede ogen.

Het einde van de tocht was al daar en als verrassing was er: de frituur! De kindjes kregen frieten met een frikadel. Daarna gingen we naar een speeltuin, met veel grote en leuke speeltuigen. Daar aten ze ook hun vieruurtje op en al snel namen we de bus terug naar huis. Het was erg hard aan het regenen, dus konden we geen barbecue doen. Maar we hebben wel hotdogs gegeten, dus dat is dan veel geluk bij een ongeluk. Daarna hebben we nog samen met de wolven in de kantine gezeten en geluisterd naar verhaaltjes van elkaar, zeer leuk! Maar door die tocht was iedereen toch wel moe, dus besloten we in bed te kruipen.

## Zaterdag 9 augustus

De haan kraaide om acht uur en alle teerpoten sprongen uit bed. Snel alle spieren eens stretchen en het ontbijt binnenspielen, om dan de inspectie te maken en de tandjes eens goed te poetsen. Hierna volgden tal van kleine spelletjes en al snel was het weer middag.

De teerpoten aten met genot van het middageten en gingen op hun bedje liggen om even uit te rusten en hun spijsvertering zijn werk te laten doen. Na een uurtje mochten ze weer in hun jurken en harnessen springen, want er was een groot spel in

aankomst. De teerpoten werden verdeeld in 9 groepen samen met alle wolven, JVG's en VG's en elke groep behoorde tot een graaf. Ze moesten allemaal opdrachten uitvoeren. De groep die het meeste punten had, gaf hun graaf de mogelijkheid om in een groot kasteel te gaan wonen. De teerpootjes deden goed hun best, en waren supergoed in alle opdrachten. Nadat alle graven terug naar huis vertrokken, kregen de teerpoten hun koekje en melk, en mochten ze zich wassen.

Hierna was het avondeten klaar, en de kindjes aten hun buik vol. Na het eten zongen ze weer wat liedjes en aten en dronken ze hun dagelijkse dosis cola en snoepjes. Alles was gezellig, tot een oude vrouw toekwam in de zithoek. Ze zei dat haar twee dochters ontvoerd waren door slechteriken, en ze vroeg of de teerpoten wouden helpen om die ontvoerders te vangen en haar dochters terug te vinden. Hiervoor moesten ze raadsels oplossen en opdrachten uitvoeren. Plots werd ook **Jonas van Troys** ontvoerd! Paniek ontstond en de teerpoten wilden zo snel mogelijk hun goede vriend terugvinden. Ze achtervolgden de ontvoerders en vielen hen aan. **Jonas** werd bevrijd en de twee dochters waren terecht. Weer een geslaagde missie voor de kleine detectives van de teerpoten! Iedereen kroop na deze zoektocht in bed, met in hun achterhoofd de herinnering dat het morgen een bijzondere dag zou zijn.

### **Zondag 10 augustus**

Vandaag was de dag van overgang! De laatstejaars zouden overgaan naar de wolven, en de bevertjes zouden bij de teerpootjes komen. Maar eerst natuurlijk hetzelfde patroon als elke dag. Een wekkende turnles, een lekker ontbijt, en een goede inspectie.

Daarna trokken alle kinderen hun uniform aan voor de overgang. Heel de eenheid ging in een grote u-formatie staan en er werden heel wat prijzen uitgedeeld. **Jan Meyskens, Jonas van Troys** en **Arend Schuermans** wonnen respectievelijk goud, zilver en brons voor de sportproeven, proficiat! **Tuur Boogaerts** was de teerpoot met de meeste puntjes die niét overging naar de wolven en hij wordt dus voor een jaartje Grijs Boer, proficiat! Het teerpootje met de allermeeeste punten was **Mette Expeels** en zij was dus onze Teerpoot van het Jaar, goed gedaan! Na de ceremonie mochten **Jonas van Troys, Esther-Roos Hoflack, Mette Expeels, Lou Dezutter** en **Warre Deleu** meegaan met de wolven waar ze dan een dagje mochten meedoen. De bevertjes kwamen dan met ons leuke dingen doen. Eerst aten we ons middageten en deden we een siësta. Daarna speelden we wat kennismakingsspelletjes. De bevertjes zaten meteen zeer goed in de groep en al snel hadden ze veel vriendjes gemaakt. Dat belooft een mooi jaar te worden.

Na de kleine spelletjes aten we ons vieruurtje en gingen we ons wassen. De bevertjes konden dit al zeer goed, dus veel hulp hadden ze niet nodig. De teerpootjes zijn altijd zeer vriendelijk geweest tegen de kleineren, dat maakte de leiding apetrots. Het was al snel 18 uur en dat betekende: avondeten. Iedereen at zijn bordje op, en iedereen had ook een glas spuitwater opgedronken, bij sommigen met tegenzin weliswaar... Hierna aten we snoepgoed en een beetje frisdrank. Plots hoorden de kindjes voetstappen! Wie is daar? De enige echte boswachter! Hij zei dat hij iets heel merkwaardig had gezien. Er liepen echte Japanse ninja's rond in het bos! De boswachter vroeg om dat mee uit te gaan zoeken. Met hun avontuurlijk hart stemden de teerpooten in en gingen 3 ninja's gaan bezoeken. Die zeiden dat er een slechte ninja rondwaarde in het bos. Bij de 3 ninja's konden de teerpootjes ninjadingen leren, waarmee ze die slechterik konden aanpakken. Op het einde waren alle teerpooten echte ninja's en vochten ze tegen de stoute ninja. Als echte jappers keerden ze terug naar hun tent en vielen ze in slaap.



### **Maandag 11 augustus**

De nieuwe dag was er weer, en het kamp was toch wel op zijn einde aan het lopen. Iedereen stond op om even het lichaam te rekken, de boterhammetjes op te eten en de inspectie te maken. De inspectie werd elke dag beter, waarvoor toch wel een proficiat. Na de inspectie de tanden schrobben en de oksels eens wassen (dat was even nodig).

De dag hierna zou het kampvuuravond zijn, dus we zouden deze dag vooral spenderen aan het bedenken en oefenen van goeie moppen. Er zaten heel wat moppentappers tussen de teerpooten, hoewel niet altijd van het zelfde niveau \*kuch\* **Hathi** \*kuch\*. Dat duurde wel even, dus konden we erna meteen overgaan naar het middageten, aanvalleuh!

Dan volgde een kalmerende siësta, die werd verstoord door 2 hysterische prinsesjes. Ze jammerden dat ze bij het spelen per ongeluk het hoofd van hun zusje hadden bevroren. Ze beschikten namelijk over magische ijskrachten, net zoals de prinses in Frozen! Dit vond **Elise Van Poucke** fantastisch, ze waande zich als in de film! Om het bevroren zusje te helpen moesten ze verschillende opdrachten en obstakels

overwinnen. Ze moesten een sneeuwmonster aanvallen met waterballonnen, een dansje doen, dat trouwens zeer mooi was, chocoboterhammen happen en een groot raadsel oplossen. Gelukkig is dit allemaal gelukt en konden de meisjes hun zusje ontvriezen. De teerpoten aten met het "Laat het los"-liedje in hun hoofd hun koek en melk op.

Daarna weer wassen en het avondeten opschrokken. Omdat het een mooie avond was zijn we na het eten naar de sterren gaan kijken, met snoepjes en cola. Iedereen genoot van de rustgevende hemel. Sommigen konden zelfs de poolster vinden, en de kleine beer, en aan de overkant van de grote heide konden we zelfs bliksem zien! Hierna kroop iedereen in hun bed, denkend aan die mooie sterren en gelukkig bleven onze tenten die nacht helemaal droog.

### Dinsdag 12 augustus



Vandaag was het kampvuuravond, dus zowat heel de dag hebben we weer de uitgekozen mopjes geoefend. Na onze dagelijkse ochtendroutine braken we eerst het kamp af. Balken werden uit de grond gehaald, de leiding sneed sjorringen door en de kinderen hielpen met balken wegdragen. De stoere mannen droegen zelfs balken met twee, waarschijnlijk

om indruk te maken op het vrouwelijke geslacht, is het niet jongens?

Dit gebeurde allemaal zeer vlot, dus konden we ook veel tijd spenderen aan de grappen en grollen. We oefenden en oefenden tot het middageten. Hierna volgde, zoals gewoonlijk, een uurtje rust. Daarna speelde we weer vele kleine spelletjes, zoals verstopperij en "ik ga op reis en ik neem mee..." Hierna volgde een snel vieruurtje en een kattenwasje.

Na het avondeten deed iedereen een das rond het hoofd, om te voorkomen dat iemands haardos in de fik zou vliegen door de enorme kampvuren, en we namen een dekentje mee om het lekker warm te hebben. De gehele eenheid ging in een cirkel rond het vuur zitten, en we maakten er een zeer mooie avond van. Er werd zeer veel gezongen en tak per tak presenteerde iedereen zijn grapjes. De teerpoten deden dit zeer goed en overal hoorde je gelach. Het was een mooi kampvuur en ook een zeer mooie afsluiter voor het 68<sup>e</sup> grootkamp hier in Lommel. Omdat het al tien uur was moesten de teerpootjes rap in bed kruipen, morgen was immers de dag dat ze hun

ouders en broertjes en zusjes terug zouden zien! Dan moet je er toch een beetje fris uitzien, niet?

### Woensdag 13 augustus

Goeiemorgen! Alle teerpoten werden vrolijk wakker en deden hun ochtendgymnastiek. Na hun ontbijt snelden de kindjes naar hun tent om hun valies te maken en alles mooi op te bergen dat mee naar huis moest. Daarna aten ze hun middagmaaltijd op, namelijk heerlijke hotdogs!

Omdat het de laatste dag was, moest ook de dag der raden gebeuren. Hierbij moeten alle kindjes een evaluatie geven van het kamp, bijvoorbeeld wat ze van het eten vonden, van de spelen, van de medeteerpootjes, enz... Toen dat achter de rug was, was het zo ver. "De bus is daar!!!!" werd er geroepen. De teerpootjes namen afscheid van de leiding die nog een dagje langer moest blijven en vertrokken op weg naar Gent. Het was een fijn weerzien met de ouders, de kinderen hadden vast veel te vertellen.

Het was een zeer mooi grootkamp en dat was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder de kookkunsten van de Stam en de eenheidsleiding. We zouden die dan ook graag willen bedanken voor alle inzet. Hopelijk vonden alle teerpoten het kamp even leuk als wij en de leiding kan niet wachten om jullie volgend jaar allemaal opnieuw te zien!

Jullie reporter ter plaatse,

**Pytha**

Vluchtige Agame

Lars Desomer

Hulpleider



# Programma Teerpoten

---

Als je niet kan komen, gelieve Raksha te verwittigen via email op [hinde@dezwaluw.org](mailto:hinde@dezwaluw.org) of via GSM op 0473/57.14.30.

Wat brengen jullie ELKE week mee?

- een donkere regenjas
- 50 eurocent voor de cola en eventueel 50 cent voor een koekje
- het mowgliboekje
- lunchpakket als de vergadering om 10u begint

## **Zaterdag 6 september 2014: 14u tot 17u30**

Het is alweer de 1ste vergadering van een nieuw scoutsjaar! We verwelkomen veel nieuwe teerpotjes en leren elkaar beter kennen aan de hand van leuke spelletjes. Breng zeker centjes mee voor een cola en een koekje.

## **Zaterdag 13 september 2014: 14u tot 17u30**

Vandaag hebben we hopelijk weer veel nieuwe teerpotjes te verwelkomen, en dat doen we aan de hand van allemaal leuke spelletjes! Vergeet zeker geen centjes mee te brengen voor een cola en een koekje.

## **Zaterdag 20 september 2014: 14u tot 17u30**

Ook deze week spelen we veel leuke spelletjes! Daarnaast krijgen jullie ook te horen in welke nesten we jullie verdelen dit jaar. Breng zeker centjes mee voor een cola en een koekje.

## **Zaterdag 27 september 2014: geen vergadering**

## **Zaterdag 4 oktober 2014: 14u tot 17u30**

Sommigen onder jullie weten al heel veel over de teerpooteisen, maar voor anderen is dit nog een mysterie... Daarom gaan we er deze zaterdag alles over leren! Neem zeker ook een centje mee voor een cola en een koek.

## **Zaterdag 11 oktober 2014: 14u tot 17u30**

Vandaag trekken we naar de Groene Vallei om er heel veel spelletjes te spelen. Misschien maken we zelfs de speeltuin onveilig... Vergeet geen centjes voor een cola en een koekje!

**Zaterdag 18 oktober 2014: 14u tot 17u30**

Deze zaterdag leren we iets héél belangrijk: onze veters strikken! Trek dus allemaal jullie schoenen mét veters aan en vergeet ook geen geld voor een cola en een koekje.

**Zaterdag 25 oktober tot woensdag 29 oktober 2014**

Herfstkamp! Meer info volgt in de kampfolder

**Zaterdag 1 november 2014: geen vergadering****Zaterdag 8 november 2014: 10u tot 17u30**

Hopelijk is iedereen goed uitgeslapen van ons tof herfstkamp, want vandaag trekken we naar Knokke! Daar is een héél leuk zwembad dat we dringend nog eens onveilig moeten gaan maken. Wat mogen jullie **niet vergeten meebrengen**: een lunchpakket, zwemgerief, zwembandjes voor wie nog niet kan zwemmen, een buskaart en 10 euro. Dat is redelijk veel, dus vergeet zeker niet te checken of je alles bij hebt!

**Zaterdag 15 november 2014: 14u tot 17u30**

Vandaag trekken we er opnieuw op uit, dit keer naar de Blaarmeerse. We spelen op de grote speeltuin en spelen veel leuke spelletjes. Vergeet geen centjes voor en cola en een koek en **een buskaart!**

**Zaterdag 22 november 2014: 14u tot 17u00**

Deze zaterdag spelen we gewoon enorm veel spelletjes! Neem zeker centjes mee voor een cola en een koek. Niet vergeten: vandaag is **de vergadering al om 17u gedaan**, want het is spaghetti avond!

**Zaterdag 29 november 2014: geen vergadering****Zaterdag 6 december 2014: 10u tot 17u30**

We krijgen vandaag hoog bezoek, waaaaaaaant de Sint is in het land! Wie braaf geweest is mag misschien bij hem op bezoek en alle stoute teerpootjes worden in de zak gestoken. Vergeet geen lunchpakket mee te brengen.

**Zaterdag 13 december 2014: 14u tot 17u30**

Vandaag herhalen we onze teerpootjes en spelen we veel leuke spelletjes. Vergeet geen centjes voor een cola en een koek.

**Zaterdag 20 & 27 december 2014: geen vergadering**

# Artikel Wolven Groot Kamp 2014

---

## Zondag 3 augustus

Het was weer eens tijd voor het leukste kamp van het jaar: het groot kamp! De eerste dag kwamen de kinderen toe nadat ze gevoerd werden door hun ouders en deze bleven dan ook een halve dag voor onze ondertussen al fameuze bezoekdag. De BBQ werd door iedereen erg gesmaakt en dan gingen de wolven al voor het eerst wat afstand nemen van hun ouders om wat kleine spelletjes te spelen met de leiding. Toen was het tijd voor het vieruurtje en toen we nog eens langs onze zithoek



passeerden merkten de wolven op dat deze erg mooi was. Het was de bekende kathedraal de Notre Dame. Een idee van onze eigen Bagheera. Toen al meldden we de wolven dat er getrouwd kon worden op kamp aangezien dat we een kerk hadden.

Iemand vroeg aan **Quincy De Boever** waar de Notre Dame lag en dat antwoordde ze juist: namelijk Parijs. De volgende vraag

kon ze wel niet beantwoorden: "In welk land ligt Parijs?". Ze wist het helaas niet (Frankrijk). Die dag had ze ook nog een van die soort opmerkingen gemaakt. Ze dacht namelijk dat New York een continent was :/. Het begon toen ook vrij hard te regenen en de wolven moesten in hun tenten blijven. Toen ontdekte de leiding voor het eerst **Quincy** haar enorme verzameling aan *Loom-bandjes*. Daar werden veel van gemaakt op kamp. Overigens vertelden **Arno Ternier**, **Robbe Verschelden** en **Leon Demey** hun top 5 van de vrouwelijke wolven aan de vrouwelijke leiding. Wie dat precies waren zal ik hier niet vermelden om geen ruzie te veroorzaken ;).

Dus het was tijd voor het vieruurtje en daarna waren de ouders verdwenen. De kinderen hadden opgemerkt dat zij niet de enigen waren die waren verdwenen. Kaa was namelijk ook verdwenen. De wolven maakten zich nog niet echt zorgen want iedereen weet dat Kaa ons nooit zou verlaten. Naarmate de avond dichterbij kwam werden de wolven toch ongeruster, maar ze werden al snel uit hun lijden verlost. Er kwam een bende razende clowns op de zithoek afgestormd. Eentje had zelf een kettingzaag bij zich. De wolven achtervolgden hen en werden gedropt op een verzamelpunt. Daar waren ook de andere takken en zij zeiden dat er ook bij hen een leider verdwenen was. Het was tijd voor het eenheidsavondspel. De wolven moesten de leiders proberen terug te krijgen door de clowns te verslaan. Dit is uiteindelijk



gelukt na een heleboel opdrachten en na het platleggen van de clowns. De eerste nachtrust van de wolven was verdiend.

### Maandag 4 augustus

De tweede kampdag was aangebroken! De wolven werden wakker geschud door Akela haar turnles en de eerste activiteit die op het programma stond was de techniek vuren door Bagheera. Dit was uiteraard excellent uitgelegd en ik heb gemerkt dat de wolven dit een van de leukste technieken vonden. De derdejaars kunnen dit nu nog veel oefenen aangezien ze naar de jongverkeners-jonggidsen overgegaan zijn.

Tijd voor middageten en siësta en daarna werd er een middagspel gegeven door de verkeners-gidsen. Er kwam een meisje toe met een baard en de wolven hadden de opdracht om deze te laten verdwijnen door middel van magie. De wolven zijn hier uiteraard in geslaagd want ze zijn biesten stuk voor stuk. Hierna was het tijd voor het vieruurtje en werden er voor het eerst al eens gekeken naar mopjes voor op de kampvuuravond.



Baloe had hierna een eng verhaal verteld en er was constant discussie hierna of het verhaal echt was. **Merlijn Dierickx** had toen stiekem zijn blad genomen en gekeken naar de titel en kon het afleiden naar een film, dus hij was de eerste die wist dat het niet echt was. Knap! Het avondspel was een in het thema van de bekende serie *Suits*. Er waren 2 lijken gevonden en de wolven moest deze onderzoeken aan de hand van een crime investigation report. Hierdoor konden ze ook vinden wie het had gedaan en waarom. De wolven slaagden hier uiteraard in want het zijn biesten! Hierna was tijd voor het avondlied en om te gaan slapen.

### Dinsdag 5 augustus

Dag 3: de wolven werden gewekt door Bagheera en aten ontbijt. Daarna was het tijd voor de sportproeven. Verspringen werd het best gedaan door **Robbe Verschelden**. Die haalde namelijk 3 meter. **Arno Ternier** was het best in het hoogspringen. Hij haalde 1 meter. Bij de meisjes was **Anna Meyskens** het best in beide springdisciplines. Proficiat gasten! Van al dat springen werd iedereen uiteraard erg hongerig en was het gelukkig dus ook tijd voor het middageten.

's Middags speelden we het duelspel. Hier was het de bedoeling om zoveel mogelijk opdrachten tot succes te brengen bij Baloe, Bagheera, Kaa en Phaona. Die opdrachten vonden de wolven allemaal erg grappig. Als je veel opdrachten met succes volbracht dan kon je met het verdiende geld kleren kopen bij Jacala en Akela. Iedereen kocht ook een bepaald soort kleren. Deze kleren waren in het middeleeuws thema dus je was bijvoorbeeld een koning, nar of prinses. Op het einde werden dan naargelang wat voor type je was nog opdrachten gedaan maar nu tegen de wolven die hetzelfde als jou waren. Iedereen lachte zich een deuk toen **Milan Van de Geuchte** aan het rondrennen was als prinses. Een van de opdrachten was dan ook touwtrekken en nadat alle opdrachten gedaan waren besloot de leiding om de meisjes tegen de jongens te laten touwtrekken en raad eens wie er won. HET WAREN DE MEISJES. Ze waren misschien wel met 3 meer dan de jongens maar toch, wie had



dat nu gedacht. De jongens waren vernederd en zinden vanaf dat moment op wraak tegenover de meisjes. Ze kregen deze ook wel nog later op kamp...

's Avonds werden de wolven en de mannelijke leiding (Baloe, Bagheera en Cheetah) geblinddoekt door de vrouwelijke leiding omdat Akela een verassing voor ons had zei ze. Toen ze die verassing gingen halen

kwamen er 3 criminelen die ons ontvoerden. De mannelijke leiding werd afgetuigd en gemarteld. De wolven lieten ze zowat met rust, maar iedereen moest wel volgen. Ze werden eerst ook gehandboeid. De ontvoerders leidden ze naar een soort trainingskamp en lieten ze opdrachten doen, omdat ze vonden dat de nieuwe generatie helemaal geen conditie en discipline meer had. Baloe maakte hier toen ook een opdracht stuk, omdat hij niet door een band paste. De wolven bleven deze opdrachten doen tot er een mogelijkheid was om ze te overmeesteren en deze was er ook. We konden ze overmeesteren en daarna rustig gaan slapen. Fioew!

### Woensdag 6 augustus

De kindjes werden gewekt door de beverleidster die de wolven kwam assisteren in het begin van het kamp omdat de bevers nog niet gearriveerd waren: namelijk de o zo adorabele **Pinguïn**. Het was ook tijd voor wat voor de wolven een van de leukste kampdagen is: zwemmen!! Onze bestemming dit jaar: Centerparcs de Vossemeren. Dit is een erg uitgebreid tropisch zwembad met erg veel glijbanen, een

wildwaterbaan, waar Kaa en Baloe vaak de kindjes op hun rug droegen, bubbelbaden en nog veel meer. Toen we terugkwamen om 5 uur 's avonds waren de meesten erg uitgeteld. Dit viel vooral op bij **Elisabeth Meersseman**, zij kon haar ogen nauwelijks nog open houden. Gelukkig denkt de Akela hieraan en had ze een Quiz gepland voor die avond. Er zaten hier theoretische vragen bij maar ook doe-opdrachten. Uiteindelijk is het blauwe nest met **Keith De Schryver** als nestleider gewonnen, proficiat!

### **Donderdag 7 augustus**

We zaten al op de helft op het kamp, man dat gaat toch snel. Op dag 5 wekte Phaona de wolven en werd de dag ook sportief ingezet. Het tweede deel van de sportproeven werd gehouden: namelijk de discipline lopen (100 en 400 meter). De beste presteerders waren **Keith De Schryver, Robbe Verschelden** en **Arno Ternier**. Baloe en Bagheera besloten om ook eens 200 meter tegen elkaar te lopen. Bagheera won dit nipt met 0.0002 seconden verschil. Net zoals bij het eerste deel van de sportproeven had iedereen alweer extreem veel honger na al die fysieke inspanningen dus werd er gegeten.

In de namiddag hadden we goed weer en werden waterspelletjes gespeeld. De leiding had een groot zeil op een helling gelegd en ingesmeerd met bruine zeep. Dit was dus een glijbaan. Verder was er ook nog een arena: een rond zeil dat ook werd ingezeept met bruine zeep. De wolven en leiding hebben zich erg geamuseerd die middag. Na het vieruurtje brak er een enorme storm uit en moest de leiding greppels graven voor hun tenten en ook voor de wolven hun tenten. We waren te laat om **Quincy** haar valies te redden, want dit was al helemaal nat voordat we aan haar tent geraakten. **Arno Ternier, Keith De Schryver, Leon Demey, Robbe Verschelden, Muna Mann en Quincy De Boever** hebben ook een aardig handje geholpen met greppels graven.

Nadat dit allemaal voorbij was hebben we gevoetbald want dat hadden we nog niet gedaan op kamp. Het waren de jongens tegen de meisjes en dit was de kans voor de jongens om wraak te nemen op de meisjes. Dit deden ze ook want ze wonnen met maar liefst 13-0. De kantine vandaag waren chips. Jacala moest deze gaan halen en onderweg heeft ze de bak met chips laten vallen en waren er een paar zakjes uitgevallen. Hierdoor was er minder paprika dan zout. Dit is zowat het grootste drama uit 2014 en ik ben er nog altijd niet helemaal over. Het avondspel was geen avondspel, maar wel een avondwandeling. Een geweldig idee van Kaa. Onderweg stopten we ook even om naar de sterren te kijken en wat bij te praten. Hierna werden de wolfjes in bed gestopt.

## Vrijdag 8 augustus

De wolven werden vandaag gewekt door mezelf en ze mochten meteen ook hun uniform aantrekken want het was vandaag tijd voor de fameuze explo. Voor meer dan ontbijten en tanden poetsen was er geen tijd vandaag want we moesten vlug beginnen stappen. Persoonlijk vind ik het leuk om te stappen in de regen want dat koelt je meteen ook af. Dus ik had geluk daarmee maar sommige wolven vonden de regen maar niks. Op de explo is onze bestemming meestal een frituur en dat was dit jaar ook niet anders. De wolven kregen erg grote porties bij frituur Njam Njam en kwamen daar ook de teerpoten tegen.

Nadat iedereen zijn buik had volgepropt stapten de wolven en teerpoten samen naar de speeltuin en kregen ze daar de rest van de middag om te spelen. Baloe en Pytha brachten ook een heuse vechtarena tot stand. Het was een soort kom en als er iemand in sprong vloog de persoon aan de andere kant van de arena in de lucht. Heel erg leuk. Er kwam zelf een kindje van buiten de scouts mee ravotten. De wolven beleefden erg veel plezier met Marvin, de buurtjongen.



Na de speeltuin namen we gezamenlijk de bus terug naar ons kamp in Lommel. Zoals ik al eerder vermeld heb denkt Akela aan alles. Ze had nu ook weer voorzien dat de wolven erg uitgeput gingen zijn van al dat wandelen en ravotten. Daarom hielden we samen met de teerpoten een barbeque. Helaas is deze letterlijk in het water gevallen aangezien het erg hard begon te regenen. De leiding moest dus weer greppels gaan graven terwijl de wolven binnen zaten in de kantine. Toen de greppels diep genoeg waren kwam de leiding terug en werden er nog een boel verhalen verteld. Ook **Forel** had heel wat te vertellen. Hierna gingen de wolfjes gaan slapen.

## Zaterdag 9 augustus

De wolven waren merkbaar vermoeider geworden dan in het begin van het kamp. Ze maakten minder lawaai en dat kan de leiding af en toe wel eens appreciëren. Jacala maakte de wolven wakker en deze ochtend verliep vrij standaard. Turnles, ontbijt, inspectie en kleine spelen/oefenen voor de kampvuuravond. Na het eten en de siësta was het tijd voor het eenheidsmiddagspel. De wolven werden opgeroepen, naar een

verzamelplaats gebracht en moesten een kapitein helpen. Uiteraard slaagden de wolven hierin want het zijn stuk voor stuk biesten!

Na het vieruurtje werd er nog verder gezet wat er 's ochtends gaande was: kleine spelen en oefenen voor de kampvuuravond. Een zangles van Baloe en toen vertelde Akela het verhaal over de lenteloop, dus de wolven konden al weten wat er volgde. Het spel dat jaarlijks wordt gespeeld voordat de derdejaars overgaan naar de jongverkenner-jonggidsen: de lenteloop. Dit spel is volledig gemaakt voor de derdejaars wolven en de leiding en andere wolven spelen hier slechts pionnen in. De wolven gingen slapen met het vooruitzicht van de overgang de volgende dag.

### Zondag 10 augustus

De wolven mochten vandaag weer in uniform opstaan. Heel belangrijk dat het perfect uniform was vandaag. De overgang is een plechtige ceremonie en iedereen is tot in



de puntjes uitgedost. Het is een dag waar de meeste traantjes vloeien van heel het kamp, maar ook een oh zo mooie dag. Er komt vers bloed bij de wolven, en er vertrekt ook erg geliefd bloed, zowel leiding als wolven. Vandaag

namen we afscheid van Kaa en alle derdejaars, een erg tragische beleving. Er kwamen ook derdejaars teerpoten bij en een nieuwe leidster: Pinguïn. De traantjes rolden over meerdere personen hun wangen, zowel bij de leiding als bij de wolven.

Nadat heel de plechtigheid voorbij was keerden de nieuwe wolven terug naar de zithoek en werd er nog wat nagekaart over al deze belevenissen. Toen was het tijd voor het middagmaal en siësta en daarna het eerste middagspel voor de nieuwe wolven: Kulderzipken. Om 4 uur kwamen de wolven ook nog eens te weten dat het meteen definitief afscheid was van Kaa, aangezien deze naar huis moest om zijn herexamens voor te bereiden. Het was zelfs niet enkel Kaa die vertrok voor de rest van het kamp. Ook Jacala en Bagheera vertrokken die dag om dezelfde reden. Een paar wolven hadden het idee om universiteit Gent te bombarderen, maar ik denk niet dat dat ook in werkelijkheid is omgezet.

's Avonds werd er dan een tactisch maffia-spel door Baloe gegeven. Het is nog niet iedereen gegeven om tactisch en logisch na te denken, maar dat komt wel met de

tijd. Degene die dit wel al onder de knie hadden waren **Karel Boogaerts**, **Emiel Eggermont** en **Maxim Sleypen**. Na het spel was het bedtijd en de volgende ochtend zou de oude wolvenbende terug herenigd zijn.

### Maandag 11 augustus

De wolven werden vandaag wakker met nog maar 3 leiding. 's Ochtends kregen ze een morele opvoeding van Baloe voorgeschoteld. Deze ging over roken. De conclusie uit de morele opvoeding was dat niemand ging roken verder in het leven omdat iedereen weet dat het slecht is. Enkel **Milan Van de Geuchte** zou het wel willen doen



omdat hij het eens wil ervaren.

Dit was de voorlaatste volledige kampdag en daarom stond deze al redelijk in het thema van de kampvuuravond. Na het middageten en de siësta gingen we dus verder met nog wat lollen zoeken en te oefenen. Tussendoor het vieruurtje en wat vrij spel en daarna weer oefenen. Tijdens het vieruurtje moest tot onze grote spijt

ook Akela vertrekken om de volgende dag te kunnen gaan werken.

Vanaf toen restten we enkel nog met twee: Phaona en ik, de enigen die nog geen hoger onderwijs volgen. Gelukkig kwam **Cholo** ons een handje helpen. 's Avonds speelden de wolven alweer een tactisch spel gegeven door Baloe: Zwaarden en Sandalen. Dit keer deden ook de oude derdejaars mee dus zou het al een stuk moeilijker worden voor de rest. Maar verbazend genoeg bleef onze **Karel Boogaerts** in de top 3 staan samen met **Marie Eggermont** en **Arno Ternier**. Het ziet er dus naar uit dat Karel een toekomstig mastermind is. Nadat iedereen zijn hersens had gebroken over welke strategie ze moesten gebruiken was het tijd om te slapen.

### Dinsdag 12 augustus

De laatste volledige kampdag was aangebroken. Na het opstaan, ontbijten en de inspectie was het tijd om alle lollen te perfectioneren en het kampterrein af te breken. De zithoek moest worden afgebroken en iedereen moest zijn veldbed al uit de tenten sleuren. We gingen die avond allemaal gezellig in 1 grote seniortent slapen. Die middag werd er rara.. nog verder geoefend voor de kampvuuravond maar tussendoor werd er uiteraard wat gelachen en gespeeld.

Om 7u30 's avonds begon de kampvuuravond en we waren er helemaal klaar voor. Het werd een spetterende show onder leiding van **Fret** en **Caraja**. De wolven hadden uitmuntend gepresteerd en verdienden dan ook een slaaplied gezongen door Faona en mij.

### Woensdag 13 augustus

De grote opkuisdag! Iedereen maakte zijn valiezen, er werden nog tenten afgebroken, evaluaties over het kamp werden afgenomen en er werd nog wat geravot. Om 14 uur was iedereen klaar om op de bus te kruipen en dit heerlijke kamp af te sluiten. Bedankt wolven het was een fantastisch jaar met jullie!

Ten laatste rest mij enkel nog de stam te bedanken voor al het lekkere eten en uiteraard de eenheidsleiding die alweer een fantastisch kamp hebben georganiseerd!

Uw reporter ter plaatse

**Baloe**

Verbaasde Pekari

Matthew Wright

Hulpleider



# Programma Wolven

---

**Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet Mees vooraf te verwittigen.**

**Zaterdag 6 september 2014: 14u tot 17u30**

Vandaag gaan we veel spelen om iedereen te leren kennen.

Meebrengen: regenvest + €1

**Zaterdag 13 september 2014: 14u tot 17u30**

Vandaag is het de Grote Raad der Maneschijn. We kiezen namelijk junglenamen voor de nieuwe Welpenleiding.

Meebrengen: regenvest + €1

**Zaterdag 20 september 2014: 14u tot 17u30**

Vandaag zien we de techniek teerpooteisen. Verder gaan we ook veel spelen.

Meebrengen: regenvest + €1

**Zaterdag 27 september 2014: geen vergadering**

**Zaterdag 4 oktober 2014: 9u45 tot 17u30**

We openen en sluiten in het **SINT-PIETERSSTATION**. Vandaag brengen we een bezoekje aan de vissen in Aquatopia te Antwerpen.

Meebrengen: regenvest + lunchpakket + €10

**Zaterdag 11 oktober 2014: 14u tot 17u30**

Vandaag leren we een eerste jungledans, namelijk die van Kaa, en gaan we veel spelen.

Meebrengen: regenvest + €1

**Zaterdag 18 oktober 2014: 14u tot 17u30**

Een echte scout moet een spoor kunnen leggen, dus vandaag zien we de techniek spoortekens.

Meebrengen: regenvest + €1

**Zaterdag 25 oktober tot woensdag 29 oktober 2014**

HERFSTKAMP!! Voor meer info zie kampfolder

**Zaterdag 1 november 2014: geen vergadering**



**Zaterdag 08 november 2014: 10u tot 17u30**

Vandaag neemt Phaona ons mee op uitstap...

Meebrengen: regenvest + €1 + tram- of buskaart (€2)

**Zaterdag 15 november 2014: 14u tot 17u30**

Vandaag zien we de techniek knopen en leren we sjarren.

Meebrengen: regenvest + €1

**Zaterdag 22 november 2014: 14u tot 17u00**

We luisteren vandaag naar een nieuw jungleverhaal. Verder gaan we ook veel spelen.

De vergadering eindigt om 17h00, want het is 's avonds spaghettiavond!

Meebrengen: regenvest + €1

**Zaterdag 29 november 2014: geen vergadering**

**Zaterdag 6 december 2014: 10u tot 17u30**

Hoor, wie klopt daar kind'ren? Inderdaad, vandaag verwachten we groot bezoek.

Meebrengen: regenvest + €1 + lunchpakket

**Zaterdag 13 december 2014: 14u tot 17u30**

Ooit al gehoord van het Kristallijn? Want hier gaan we vandaag naartoe.

Meebrengen:  
- Handschoenen!! en eventueel een sjaal en een muts  
- € 6  
- Tram-/buskaart (of € 2)

**Zaterdag 20 december 2014: geen vergadering**

**Zaterdag 27 december 2014: geen vergadering**

**Akela**

**Correcte Mees**

Takleidster van de Wolven

[mees@dezwaluw.org](mailto:mees@dezwaluw.org)

**Tel.: 0472/33.20.27**

# Artikel JVG's Groot Kamp 2014

---

## Voorkamp (27 Juni tot 2 augustus)

Zoals ieder jaar gingen de oudsten onder de JVG's mee op voorkamp om het hele kamp mee te kunnen opbouwen vanaf het begin. De eerste dag van voorkamp ging redelijk snel, de camion was al ingeladen van de dag ervoor en toen vertrokken we naar Lommel. De jongverkenner en gidsen gingen met de trein en de rest van de voorkampers met de auto. Eens we aangekomen waren in Lommel vlogen we er meteen in, alles werd uitgeladen en meteen op de goeie plaats gezet. Omdat niet iedereen mee kon helpen met het uitladen werden er mensen aangezet om al wat tenten op te beginnen zetten. Dag 2 van voorkamp was zoals iedere 2<sup>de</sup> dag van voorkamp: bomendag. We noemen deze dag zo omdat we op bomendag al onze bomen/balken gaan halen om mee te sjoeren en te werken. Dit is de zwaarste dag van het kamp volgens velen, maar hij is het wel waard aangezien we met deze bomen al onze prachtige zithoeken en andere constructies bouwen. De teller van aantal bomen van het jaar stond op maar



liefst 389 bomen! Ieder jaar proberen we rond de 400 bomen te vellen tijdens bomendag, dit jaar is dit dus met succes gelukt dankzij iedereen die aanwezig was. **Fret** keek zelfs zo hard uit naar bomendag dat hij vertrokken is met zijn auto zonder zijn koffer dicht te doen.

De volgende dagen werkten we vooral aan de zithoek en de poort van de JVG's. De zithoek bestond uit 2 tribunes in een V-vorm met aan kop de leiders tribune. Aan de zithoek was er een klein poortje in de vorm van een ruit. De poort van het JVG-kamp was geïnspireerd door de voorkant van een kasteel. Deze 2 bouwwerken werden mooi uitgewerkt door de JVG's en hun leiding. Er werden 3 groepen gemaakt: een groep die werkte aan de geniale zithoek, een groep die zich bezighield met de chique poort en een groep die patrouille tenten opzette.

Een gewone dag op voorkamp is niet zoals een dag op gewoon kamp, het gaat er veel minder streng aan toe: minder strikt dagschema, minder JVG's dus meer vrijheid. 's Avonds na het werken krijgen we veel meer tijd om te wassen, na het wassen mogen

we nog even blijven hangen in de kantine. Hier kunnen we allemaal chips en drinken kopen, totdat het tijd is om te gaan slapen. Eens de zithoek en poort af was hebben we ons beziggehouden met de eet- en vuurshelters op te zetten voor grootkamp zelf. Tijdens voorkamp hebben alle PL's hun totemnaam ontvangen voor hun goede inzet gedurende het jaar: **Sara Mens** is **Rustige Koedoe** geworden, **Bruno De Vos** werd **Animerende Ouistiti**, **Arne Stroo** werd **Slimme Jakhals**, **Marle Verhaegh** werd **Bedeeste Gundi**, **Sam Hostens** werd **Vrolijke Agoeti** en **Emil Kerckhove** werd **Enthousiaste Otter**.

Na veel hard werken en amuseren was het voorkamp snel voorbij en mochten we al beginnen aan het gewoon grootkamp.

### Zondag 3 augustus

Vandaag was de eerste dag van kamp voor velen onder ons en tegelijkertijd was het ook bezoekdag. Op bezoekdag worden de JVG's die nog niet aanwezig waren, de wolven en de teerpoten afgezet op kamp. Eens aangekomen vlogen we er meteen in door de patrouillehoeken in orde te maken. Dit jaar zijn de hoeken enorm snel vooruitgegaan door de hulp van



een aantal zeer behulpzame ouders. Om de patrouille hoek volledig in orde te maken moet er een tafel staan om te eten, een vuurtafel om vuur op te maken met daaronder hout om het vuur aan te houden. Bij deze vuurtafel moet er een put gegraven worden om in te staan zodanig dat de persoon die vuur maakt direct in het vuur kan blazen/kijken, zodat het makkelijker is om vuur te maken. Om een eettafel te maken moet alles mooi afgemeten worden zodat de patrouille comfortabel kan eten tijdens de maaltijden. Ook moet je ervoor zorgen dat hij stevig genoeg is zodanig dat de tafel mee kan gaan voor de rest van kamp.

Na het lekkere middagmaal en het afwerken van de patrouille hoeken was het alweer tijd voor een avondmaal en daarna een swingende zangles. Tijdens deze zangles hebben we een rapversie gemaakt van het liedje verdronken vlinder met **Otter** al beatgever.

De eerste dag was het al meteen tijd voor een avondspel, en niet zo maar een avondspel: het eenheidsavondspel. Dit is een groots avondspel gespeeld met de hele eenheid. Vanaf na 4-uur waren er een aantal leiders die vermist waren. 's Avonds kwamen we te weten dat het door een aantal gestoorde clowns was dat onze geliefde leiders ontvoerd werden. De eenheid werd verdeeld in 4 groepen om hun

leiders terug te krijgen. Iedere groep moest het tegen elkaar opnemen, en de groep met de meeste punten kreeg zijn leider terug. Om punten te winnen moesten de we per groep van groepje circusartiesten naar een ander groepje circusartiesten opdrachten doen. Op het einde van het spel kon het natuurlijk niet dat er 3 leiders bleven bij de clowns, dus werden de slechtaardige clowns met hun helpers omver geworpen. Hierna werden de ontvoerde leiders bevrijd en terug gebracht naar hun tak. Eind goed al goed dus.

### Maandag 4 augustus

Vandaag zijn alle patrouille hoeken volledig afgewerkt geweest. We hebben voor het



eerst dit kamp warm eten gekookt in onze eigen patrouille hoeken. Na het middageten hebben we een middagspel gespeeld. Voor dit spel werden we in 4 grote groepen verdeeld. Het was de bedoeling om zoveel mogelijk onderbroeken volledig te maken, dit kon gebeuren door 2 ballonnen te

winnen door achter de ballonnenman te lopen en hem te tikken. Deze ballonnen moesten dan gevuld worden met bloem, wat je kon verdienen aan de bloempost door opdrachten met water en bloem te volbrengen. Je moest bijvoorbeeld eerst je hoofd in water doen en daarna met je mond proberen snoepjes te vinden in de bloem. Om onderbroeken te kunnen kopen moesten er teambuilding opdrachten gedaan worden, zoals maak een piramide met de hele groep en blijf staan voor 20 seconden. Voor sommigen was dit makkelijker dan voor anderen...

Na het middagspel hebben we nog enkele kleine spelletjes gespeeld (Voetbal, viking cubb, frisbee) tot aan het avondeten.

Eens het avondeten op was, was het niet tijd voor een avondspel, maar tijd voor... dropping! Dropping is een tocht die we uitstappen in het donker. De patrouilles worden ergens in the middle of nowhere afgezet en moeten a.d.h.v. coördinaten de kampplaats terugvinden. Dropping heeft meestal een schrikwekkend effect aangezien alles donker is en we door de bossen lopen, of voorbij kerkhoven. Dit jaar was het echter een iets softere versie en dus geraakte iedereen vlot thuis. Iedereen deed zijn best maar de **Vossen** blonken toch uit, zij haalden het kampterrein met een uur voorsprong op de rest.

## Dinsdag 5 augustus

Vandaag was een belangrijke dag voor velen onder ons, want na het ontbijt, de inspectie en de sportproeven was het tijd voor kookwedstrijd! Maar eerst even iets over de sportproeven: Sportproeven zijn iets dat we 3 keer doen over het hele jaar. We hebben 4 disciplines namelijk:



sprint (100m), langlopen (400m), verspringen en hoogspringen. Iedereen heeft goed zijn best gedaan tijdens deze disciplines om de eerste te worden, maar er is toch 1 persoon die uitblinkt bij al deze disciplines namelijk: **Jakhals**. Hij is als eerste geëindigd bij alle sporten. Bij verspringen heeft hij maar liefst 4m84 gesprongen, bij hoogspringen 1m25. Bij het lopen heeft hij 1min 01s gedaan over de 400m en hij heeft de 100m afgelegd in 12s.

Na de sportproeven was het dan toch tijd voor kookwedstrijd, de eerste 'wedstrijd' voor patrouille van het kamp. Het is de bedoeling om zo een lekker mogelijke 3 gangen-menu klaar te maken voor de leiding, maar pas op: het oog wil ook wat! Dus presentatie is minstens even belangrijk als de smaak. De kookwedstrijd is uiteindelijk gewonnen door de **Vossen (Otter, Ramon Demey, Gaspard De Koster, Merel Geyskens, Marte Michiels en Simon Verschelden)**. Hun voorgerecht bestond uit lekkere tomaat met mozzarella, het was mooi gepresenteerd en de smaak was ook niet mis. Het hoofdgerecht was zoals bij iedereen Fish sticks, maar deze waren zeer goed gebakken en mooier gepresenteerd dan de anderen. Het dessert waren pannenkoeken met slagroom en choco, een voltreffer bij de leiding! Het dessert van de **Leeuwen** was het winnende dessert, aangezien het zeer lekker was met een mooie presentatie (geroosterde marshmallows op een stokje in een boomstronk).

Na de kookwedstrijd hebben we wat voetbal met 1 groep, en viking cub gespeeld met de rest om een beetje af te koelen van al die kookstress.

Na deze spelletjes volgde al snel het avondeten. Na de zangles en natuurlijk de kantine, was het tijd voor het 2<sup>de</sup> avondspel van het kamp in het thema van het spel Slenderman. Slenderman is een legende van een lange man zonder gezicht in maatpak, die donkere stille bossen terroriseert en iedereen die in zijn weg komt uit de weg ruimt. Maar de JVG's wisten zich door niks bang te maken, en na wat hulp te hebben gekregen van verschillende mensen hebben we Slenderman en zijn helpers verslaan.

Eens het gevecht gedaan was, was het tijd om te gaan slapen na deze vermoeiende maar aangename dag.

### Woensdag 6 augustus



De derde dag van kamp was ook een belangrijke dag voor patrouille van het kamp, want vandaag na de inspectie was het tijd voor... technische omloop! De meest geliefde dag van velen! Technische omloop is zoals het woord zegt een omloop van alle belangrijkste

technieken. De technische omloop begint met het doorkappen en zagen van een balkje, de patrouille die als eerste klaar is mag vertrekken naar post 2: EHBO. Hier worden de patrouilleleden ondervraagd over EHBO. Eens de EHBO klaar was, was het tijd om naar de volgende post te gaan, met thema: knopen. Hier was het de bedoeling om met de patrouille zoveel mogelijk knopen te leggen en uit te kunnen leggen waarvoor ze gebruikt werden. Op de volgende post was het de bedoeling om een balk op 2m te sjoorren en er met de hele patrouille over te geraken. Hierna kwam de meest geliefde techniek aan bod: morse. Iedere patrouille kreeg 3 zinnen met vragen over technieken, ze moesten die techniekenvraag juist antwoorden om een punt te scoren.

Na morse kreeg iedereen al een beetje honger, het was dan ook al tijd om lekkere pasta met kaassaus te maken, maar voor dat we daaraan mochten beginnen was het eerst de bedoeling om een koord op 1m hoogte te hangen en door te branden. Tijdens het maken van vuur was **Ouistiti** zodanig aan het opgaan in zijn vuur dat hij een beetje te dicht bij het vuur kwam en zijn wenkbrauwen en neuspuntje verbrandde. Voor de rest van de dag liep deze jongen met een mooie plakker rond.

Na goed gekookt en lekker gegeten te hebben was het tijd voor het leukste deel van de technische omloop: het commandokoord. Bij commandokoord is het de bedoeling om met heel de patrouille en alle zakken en andere dingen mee te pakken over het koord. Dit koord staat gespannen over een meertje. Dit jaar waren er verassend weinig mensen in het water gevallen in vergelijking met vorig jaar. Het waren uiteindelijk de **Leeuwen** die met de overwinning gingen lopen.

Na de uitgerogende technische omloop, was het tijd om wat te eten en ons eens goed te wassen. Omdat het al een zware dag geweest was, werd een rustig avondspel gespeeld namelijk een variant op stratego.

## Donderdag 7 augustus

Vandaag was een volledig normale dag, met een kleine aanpassing: vandaag speelden we alles in het kader van de armen en de rijken. Iedere patrouille kreeg een startbedrag, van 1100 euro voor de **Leeuwen** tot 300 euro voor de **Koala's**. Iedereen werd verschaft met de basisbehoeften, brood met beleg van de stam. Als de patrouille bijvoorbeeld choco op hun boterham wou dan moesten ze een pot choco kopen met het geld dat ze hadden. Patrouilles mochten ook andere patrouilles inhuren om iets te doen voor hun, voor wat geld. Zo kon je geld verdienen door de afwas te doen van een andere patrouille zodanig dat je je pot choco kon kopen.



Tijdens het middagspel kon er geld verdiend worden met bijvoorbeeld gokken of opdrachten te doen. Voorbeelden van deze opdrachten waren **Milo De Vos** en **Jakhals** die elkaars schoenen moesten kuisen, zonder handen of voeten te gebruiken. Nog een voorbeeld was dat **Ouistiti** en **Marte Theunissen** elkaars tanden moesten kuisen voor wat geld. Ook het casino was zeer druk bevolkt met als vaste klant **Megane De Boever**. Geld kon ook gewonnen worden door in te zetten op 2 personen die een wedstrijd deden, hier is zeer veel geld gewonnen door een aantal 'ervaren' gokkers. **Gaspard De Koster** heeft vandaag ons allen getoond dat hij de hele wiggle wiggle song kan zingen. Tijdens de zangles heeft ook **Ouistiti** zich enorm gegeven door de volledige pokémon theme-song te zingen voor de hele groep.

Na deze geweldige zangles hebben we het avondspel Ballonroof gespeeld, het was de bedoeling om ballonnen van de andere kampen kapot te maken. Er waren 5 kampen met elk 10 ballonnen, de ballonnen waren zagezagd de levens van het kamp, eens ze op waren begon de straf tijd te lopen. De groep met de minste straf tijd zou gewonnen zijn. Maar aangezien alle groepen het ongeveer even goed gedaan hebben en iedereen zeer goed zijn best gedaan had, was vandaag iedereen winnaar. **Otter** heeft zodanig zijn best gedaan dat hij zelfs zijn been verstuikt had tijdens het spelen en hierna aan de kant moest zitten.

Dit was een zeer geslaagde dag behalve voor de ene kleine stortbui van tijdens de middag, het heeft zoveel geregend op een korte tijd dat zo goed als alle patrouilletenten een beetje zijn ondergelopen. Door het harde en natte werk in de regen is er veel schade voorkomen, bedankt aan zij die geholpen hebben!

## Vrijdag 8 augustus

Donderdag zijn we op explo gegaan, explo betekent het exploreren van de omgeving



van het kampterrein. Op deze dag gaan we op tocht rond het terrein, om nieuwe dingen te verkennen. De sfeer tijdens de tocht zat zeker goed bij alle patrouilles ondanks het slechte weer, de hele dag heeft het gemiezerd.

Het uiteindelijke doel van de explo is om ergens, zoals de traditie al jaren gaat, frieten te gaan eten. Dit jaar hebben we geprobeerd om eens iets anders te doen maar het mocht niet zijn, uiteindelijk zijn het dan toch weer frietjes geworden.

Wanneer we terug thuis kwamen van een lange dag stappen, stond ons een leuke verrassing te wachten, namelijk: een BBQ samen met de VG's. Gelukkig was alles zeer lekker en al het vlees goed gebakken, de sfeer zat ook goed aangezien er eens wat nieuwe gezichten waren in onze zithoek. De ribbetjes waren een schot in de roos bij velen aangezien er normaalgezien veel te veel waren, maar op de een of andere manier zijn ze allemaal opgeraakt. Vandaag zijn er ook verschillende tenten die last hebben gehad van de regen, want er waren een aantal plassen met water in sommige tenten.

Over het algemeen was het een goedgevulde en amusante dag.

## Zaterdag 9 augustus

Het weer was in tegenstelling tot de eerste dagen van kamp zeer goed, het was warm en het zonnetje scheen de hele dag door. Alle natte kleren van de explo en de dagen ervoor konden goed drogen en iedereen was in een goed humeur.

Deze middag hebben we een middagspel gespeeld met de hele eenheid, in het thema ridders en prinsessen. **Fret** had een brief gekregen van de koning van het land, waarop stond dat er een kasteel te winnen was tijdens een toernooi met 9 verschillende disciplines. De eenheid werd verdeeld in 9 groepen om aan dit toernooi mee te doen. Een aantal voorbeelden van deze disciplines zijn bijvoorbeeld potatoninja, hierbij werd er een patat naar je toe gegooid en moest je deze doorslaan met een machete. Nog een voorbeeld was het jagen naar wild in de bossen met een geweer/pijl en boog. Uiteindelijk is na een bijna gelijkstand tussen nummer groepen nummer 2 en 3, groep 3 toch gewonnen.



Om 's middags een vuur te maken was het vandaag zeer moeilijk aangezien het enorm geregend had tijdens de nacht, hierdoor was al het hout nat of vochtig. De dennennaalden gingen moeilijk aan, maar een aantal patrouilles is het toch zeer snel gelukt. Dit was niet het geval bij de **Koala's**. Het vuur aansteken duurde een beetje lang omdat ze geen droge dennennaalden vonden.

Als avondspel hebben we een rustiger spelletje gespeeld genaamd: het spel der tekens. Een doos was gesloten met een code slot met 4 cijfers, de bedoeling was om deze doos open te krijgen en zo de zak snoepen te winnen voor je patrouille. Om deze code te weten te komen moest je eerst je volledige tekening vervolledigen om verder te kunnen, je kon dit vervolledigen door te gaan kijken bij bepaalde leiders en de tekeningen en hun plaats te onthouden en terug op te schrijven in de patrouillehoeken op de verkregen blaadjes. Degenen die als eerste de code hebben gekraakt zijn de **Tijgers**.

### **Zondag 10 augustus**

Vandaag was het zover, het was overgang. Voor de oudsten onder ons betekent dit naar een andere tak gaan en afscheid nemen van de huidige vriendjes en vriendinnetjes van dit jaar. Op overgang worden er ook verschillende prijzen uitgedeeld, zoals JVG van het jaar (De Jongverkenner/Jonggids die zich het best heeft ingezet gedurende het jaar bij spelletjes, inspectie, ... met andere woorden gedurende het hele jaar een voorbeeld is geweest voor de rest van de JVG's). Dit jaar is dat geworden: **Enthousiaste Otter**. Ook hebben we een prijs voor patrouille van de tochten, dit is 1 van de patrouilles die het snelst gedurende het hele jaar tochten heeft uitgestapt/gelopen. Dit jaar zijn de **Vossen** geworden met als patrouille leden: **Otter, Ramon Demey, Gaspard De Koster, Merel Geyskens, Marte Michiels en Simon Verschelden**.

Ook is er nog een prijs voor patrouille van het kamp, dat is de patrouille die over het algemeen het meest zijn best heeft gedaan tijdens het kamp, zoals bijvoorbeeld op technische omloop en kookwedstrijd. De patrouille van het kamp is geworden: **Leeuwen** met als leden: **Jakhals, Mel Van Rompay, Anna Booghaerts, Jannes Depoortere, Gilles De Wever, Ilona Lust en Karo Uitenhove**. Vandaag zijn onze oudsten (**Megane De Boever, Jakhals, Otter, Koedoe, Ouistiti, Gundi, Camille Geeraert, Agoeti, Maya De Munck en Michiel Vindevogel**) overgegaan naar de volgende tak, naar de VG's. Met hen vertrekt ook **Onstuimige Bunzing** na twee jaartjes bij de JVG's gaat hij mee met de oudsten naar de VG's.

Vandaag hebben we ook onze nieuwste aanwinsten hartelijk verwelkomt, want de oudsten van de wolven (**Marie Eggermont, Gil Declerq, Merlijn Dierckx, Arno Ternier, Keith Beschrijver en Robbe Verschelden**) zijn naar onze tak gekomen. Met

het vertrek van **Bunzing** zaten we met een leider minder en dus mocht er wel iemand bijkomen. Dit jaar krijgen we versterking van een niet zo'n onbekende. Ze heeft dit jaar al veel meegedaan met ons: **Kleurrijke Ara** komt ons team vervoegen. De nieuwe JVG's hebben vandaag met ons meegedaan met zowel middag als avondspel. Na de ceremonie van overgang zijn de patrouilles ongeveer hetzelfde gebleven, maar dan zonder de oudsten.

Na het koken en de afwas, hebben we een tof spelletje gespeeld, genaamd de Sims. Tijdens het spel was het de bedoeling dat in teams van 2 de JVG's een zo goed mogelijk leven opbouwen, door onder andere een huis te bouwen, te trouwen, vrienden maken, etc.

Iedereen was zo moe van alle vermoeiende dagen voordien dat er beslist is geweest dat we geen avondspel zouden spelen, we hebben de werking nog een beetje uitgelegd, hebben nog een beetje gebabbeld en zijn dan allemaal moe maar tevreden in bed gekropen.



## Maandag 11 augustus

Vandaag was al de eerste dag van de afbraak van het kamp, aangezien het 1 van de laatste dagen van kamp was.

Na het ontbijt was het tijd voor **Arasari** om te vertrekken. Het was spijtig, maar het moest gebeuren aangezien ze niet het hele kamp kon komen. Er stond ei op het menu deze dag, iedereen keek er naar uit. Maar dan is er iets tragisch



gebeurd, toen er een omelet in de maak was voor zowel de leeuwen als de leiding, had **Anna Booghaerts** het geniale idee om de handdoek die boven het vuur hangt en vol met dennennaalden zit los te maken zodanig dat alle dennennaalden in de omelet terecht kwamen.

Na het ei moesten we al beginnen opruimen, de zithoek kon al volledig afgebroken worden, samen met de poort. Vandaag werd er nog niks volledig afgebroken, maar toch werd er al een groot stuk van het werk gedaan.

Deze middag hebben we Age Of Empires gespeeld, het was de bedoeling om met je groep per 2 of 3 zoveel mogelijk gebouwen te bouwen om te winnen. Je kon ook anderen hun gebouwen vernietigen door ze aan te vallen, als je in bezit was van een barak (hiermee kan je anderen aanvallen). Gebouwen kan je bouwen door grondstoffen te verzamelen bij de verschillende grondstofposten waar je opdrachten moest doen om deze te verkrijgen. De winnaars van Age Of Empires waren **Milo De Vos, Gilles De Wever** en **Jakhals**.

Voor de rest van de dag hebben we nog wat gevoetbald (voor de verandering) voor zij die wouden. We hebben ook al wat tijd gekregen om de sketches te oefenen voor de grote kampvuuravond (de laatste avond van het kamp). **Benjamin Meersseman** was verrassend goed in het vertellen van moppen en wist er ook een groot aantal te vertellen.

Als avondspel is Miley Cyrus gekomen om **Amelie Michiels** te ontvoeren omdat niemand meer naar haar shows kwam kijken. Haar doel was om onze scouts te dwingen naar haar show te kijken, maar dat is gelukkig niet gelukt. Alle JVG's waren getraind om net als Miley te zijn en haar bewaking was volledig verward omdat er opeens enorm veel Miley's waren. De bewaking en Miley zijn dan uiteindelijk uitgeschakeld geweest door de groep. **Amelie** is bevrijd en gelukkig is er niks erg met haar gebeurd . Eind goed al goed, hierna zijn we allemaal voldaan gaan slapen.



## Dinsdag 12 augustus

Het was zover, het was de laatste volledige dag van kamp voor ons allen. Alles moest dus zoveel mogelijk afgebroken worden als we maar konden. Het was zeer mooi weer, perfect om het kamp mee af te ronden. Alle houten constructies werden afgebroken en al het hout op de camion meegegeven met onze goede vriend **Fons**, wiens camion we hebben mogen gebruiken voor op bomendag en de dag van afbraak. We hebben ook bijna alle tenten afgebroken omdat ook deze tenten de volgende dag weer binnen moesten.

Als we even wat tijd over hadden hebben we nog verder gewerkt aan de sketches, want vandaag was het zo ver: het was kampvuuravond! Tijdens kampvuuravond zit de hele eenheid rond het kampvuur en worden er vele liederen gezongen met veel ambiance. Tussen de liedjes door worden er sketches gegeven door iedere tak, de kleinsten zingen of doen een dansje en de groteren spelen lollen na zodat iedereen zich kan vermaken. Er worden ook, zoals de naam zelf zegt, kampvuren gemaakt in het midden van de cirkel. Het ene kampvuur door de stam en het andere door de VG's.

Na deze avond was iedereen zeer moe want het was de laatste avond van het kamp. Iedereen is dus vroeg in zijn nest gekropen en gaan slapen.

### **Woensdag 13 augustus**

De laatste dag van het kamp is dan toch aangekomen. In de voormiddag werd er nog wat verder afgebroken zodat het hele JVG kamp volledig verdwenen was. Na een lekkere middagmaaltijd was het al tijd om op de bus te stappen en te vertrekken. We namen nog afscheid met de hele eenheid en stapten we op de bus recht naar huis, om daar ontvangen te worden door onze ouders.

Ziezo, Grootkamp 2014 zit er weer op, het was weer meer dan geslaagd. We hebben gedanst, gezongen, gesprongen en heel veel plezier gemaakt. Mij rest enkel nog de fantastische mede-(eenheids)leiding te danken voor de organisatie van het kamp. En uiteraard gaat het laatste dankwoord naar de Stam voor al het lekkere eten op kamp. Het was fijn, tot op Herfstkamp!!!

Uw reporter ter plaatse

**Aarzelende Okapi**

Hulpleider



# Programma Jongverkenners-Jonggidsen

---

Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven aan Fret ([fret@dezwaluw.org](mailto:fret@dezwaluw.org) of 0484/03.09.64. Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet. Koeken en cola zijn elke vergadering aanwezig aan de democratische prijs van 50 cent.

**Elke laatste vergadering van de maand openen en sluiten we in Wondelgem!** Dit zodat we wat meer op ons terrein kunnen zijn. Geef een seintje indien dit niet zou lukken. PS: standaard inbegrepen in de vergaderingen zijn een hoop spelletjes.

## **Zaterdag 6 september 2014: 14u tot 17u30**

De eerste vergadering van een nieuw scoutsjaar. We verwelkomen de nieuwe jongverkenners-jonggidsen en bekijken het nieuwe scoutsjaar. De patrouilles worden ingedeeld. Jullie hebben enkel 50 cent nodig.

## **Zaterdag 13 september 2014: 14u tot 17u30**

We zijn nog maar begonnen of de eerste techniek is er al: techniek kaart en kompas. Cola en koeken zullen zoals steeds aanwezig zijn.

## **Zaterdag 20 september 2014: 14u tot 17u30**

We mesten onze koffers nog eens uit en bekijken de techniek belofte-eisen.

**Openen en sluiten in Wondelgem.**

## **Zaterdag 27 september 2014: geen vergadering**

## **Zaterdag 4 oktober 2014: 10u tot 17u30**

Oh ja, traditiegetrouw gaan we de eerste vergadering van Oktober op tocht. Neem buskaart mee en vergeet zeker ook geen lunchpakket mee te brengen. Uiteraard best ook kaartleesmateriaal meebrengen.

## **Zaterdag 11 oktober 2014: 14u tot 17u30**

“Meneer/mevrouw, goedendag wij zijn van scoutsgroep de zwaluw en wij verkopen koekjes om onze kas te spijzen.” Dit is het enige wat jullie vandaag zullen moeten zeggen. De topverkopers worden zoals steeds beloond. Jullie hebben niks nodig vandaag. Wel absoluut perfect uniform.

**Zaterdag 18 oktober 2014: 14u tot 17u30**

Vandaag gaan we elkaar eens opmeten, we doen vandaag dus schatten en persoonlijke maten. Voor de eerste jaars is het vandaag dé kans om hun hoed te behalen.

**Openen en sluiten in Wondelgem****Zaterdag 25 oktober tot woensdag 29 oktober 2014: Herfstkamp!!!****Zaterdag 8 november 2014: 10u tot 17u30**

Allemaal strak in het pak vandaag want we gaan zwemmen!!! Neem dus allemaal jullie zwemgerief mee. Vergeet ook jullie buskaart en lunchpakket niet!!

**Zaterdag 15 november 2014: 14u tot 17u30**

Ollee vandaag eens geen technieken of dergelijke, we gaan gewoon veel spelletjes spelen.

**Zaterdag 22 november 2014: 14u tot 17u00**

Het regent gehaktballen is een gekke film, als jij echter het weer echt wil leren voorspellen neem je best je notitieboekje mee vandaag want het is techniek weerkennis. De vergadering is ook vroeger gedaan wegens Spaghettivond!!!

**Zaterdag 29 november 2014: geen vergadering****Zaterdag 6 december 2014: 10u tot 17u30**

Alweer een klassieker!!! Jullie weten wel wie langskomt vandaag, naar goed ouwe gewoonte gaan we schaatsen ☺ Maar voor het schaatsen delen we uiteraard onze cadeautjes uit. Neem dus allemaal een cadeautje van rond de 5 euro mee, 5 euro voor het schaatsen, lunchpakket en ook een mutts en handschoenen!!!

**Zaterdag 13 december 2014: 14u tot 17u30**

Om jullie te ontlasten van de examenstress, mogen jullie allemaal eens los gaan op de kleine spelletjes

**Zaterdag 20 & 27 december 2014: geen vergadering****Actieve Fret**

Sam Bastiaens - Takleider JVG's

[fret@dezwaluw.org](mailto:fret@dezwaluw.org) - 0484/03.09.64

# Artikel VG's Groot Kamp 2014

---

## Maandag 28 juli

Het was zover! De eerste keer opstaan voor een onvergetelijk kamp! Groot kamp 2014, een kamp met memorabele momenten waar onze Vg's zeker meer over kunnen vertellen dan wat wij hier geschreven hebben, maar toch enkele leuke dingen werden neergepend, lees dus zeker verder!

Vandejaar hadden we niet genoeg met één camion, noch twee camions. Dus dan maar drie camions! Maar die derde camion hadden we helaas niet de zondag kunnen laden omdat die wat vertraging had. Dus in tegenstelling tot andere jaren moesten we eerst nog een camion laden voor we konden vertrekken richting onze stek, te Lommel. Het kattenbos. Daar aangekomen kwamen we in een soort trans, uitladen stafkamp opbouwen en onze eigen tentjes opzetten. Alles gebeurde in een mum van tijd. De oudere leren de nieuwe iets bij en de leiding



stuurt bij waar nodig. Alweer een bewijs dat we goed functioneren binnen de groep. Plots had **Tobias Haeck** een ingeving en leek het hem 'onnutteloos' om een paalsteek te leggen. Out of the blue die jongen. Wat bedoel je hier nu mee Tobias?

Alleen de nieuwe keukentent kende wat problemen, maar ook die stond recht, want er moest eten gemaakt worden, Kip curry met ananas. Er was gelukkig genoeg want na zo een stevige werkdag was er een grote honger. 's Avonds hielden we ons terug rustig want inderdaad de volgende dag was het bomendag. Een zware werkdag, of niet? Bonne nuit!

## Dinsdag 29 juli

Bomendag, wel de dag zag er niet zo goed uit. Het begon al met regen en behoorlijk wat. Maar het moest, wouden we constructies maken. Dus allen een bijltje of zaag of machette halen bij **Leeuw** en vertrekken richting de locatie. Een paar auto's reden doorheen de bossen om er sneller te zijn en bomendag was echt begonnen! Na veel kappen, genoeg pauzes, liters water (geen regen, want die was opgehouden!), hete soep, overheerlijke boterhammen, nog pauzes, nog water en toen was het gedaan! Vier uur? Nog nooit hadden we zo vroeg gedaan en toch. We hadden twee

remorques vol geladen en het leek genoeg te zijn. Jammer genoeg achteraf gezien hadden we niet genoeg. Maar onze Boswachter Luc had besloten ermee op te houden. Volgend jaar meer Lucske!

Aangezien we al gedaan hadden konden we dus al terug naar het kamp en aten we daar ons vieruurtje. En ook omdat het nog veel te vroeg was om te eten, droegen we al wat balken tot bij de Vg's. Wat later om de dag af te sluiten, van velen hun lievelingseten: spaghetti! **Leeuw** en **Mustang** dachten om eens wat minder te eten op kamp, maar niks was minder waar. Zo lekker eten kan je niet laten staan! Integendeel, vaak kwam er zelf een 2<sup>e</sup> bordje... Met een volle maag dan gingen we een potje voetballen. Ons eerste spelletje van het kamp. En wat voor een strijd. Vergeef mij dat ik de teams niet meer weet, maar het was gelijkstand!

Vuil, bezweet en plakkerig begaven we ons 'bekaf' naar de wasblokken, waar ons een zeer uitgebreide wasbeurt te wachten stond. En dan konden we bekomen van een alweer bewogen dag. Met een drankje en een 'chipske' hangend in een stoel. En de pioniers met een boek en een stuk touw. Er werd ook nog aan entertainment gedaan, weerwolfje. Een spel met verhaaltjes vertellen enzo, ze kennen het beter dan ons. Maar ook daar in het verhaal zegt men: "Iedereen mag nu zijn ogen dicht doe en gaan slapen." Iyi geceler.

### Woensdag 30 juli

Alle Vg's in hun eigen tentjes werden gewekt door een nieuw fluitsignaal: °-/--- De O van opstaan, handigheidje van **Leeuw**. Zo kan de leiding iedereen tegelijkertijd wakken zonder zelf al uit hun bed te zijn. Lui? Nee gewoon slim! Vlug naar de ontbijttafel om daar de eerste te zijn, want als je laatste bent moet je iedereen een handje gaan geven, terwijl als je eerste bent komen zij naar jou toe. En wij waren zowaar eerst! Net als vele andere dagen.

**Fitis**, **Flicka**, **Vos** en **Fennek** kregen vandaag de leiding en ook de start om aan hun constructie (zithoek + toren) te beginnen. Na een korte brainstorm om hier en daar iets te wijzigen op aanraden van de leiding konden ze van start gaan. Dat terwijl de Hpl's zich al lichtjes aan het voorbereiden waren op de vuurtafels. De eerste palen zaten in de grond en de eerste sjorringen werden gemaakt. Met een beetje gejut van **Leeuw** ging het werk al bij al nog vooruit. Er was zelf tijd voor een korte siësta in het zonnetje, en dan terug aan het werk. Na een mooie eerste dag hadden we al bijna de helft van onze constructie + 3 vuurtafels, waar nog wel het een en het ander werk



aan was. Maar omdat we de volgende dagen nog werk zouden hebben gaven we er vandaag de brui aan en gingen ons weer op tijd gaan wassen. Een half uur, tik tak... Fris gewassen nog even samenzitten en het was alweer kantinetijd. Voor drie woudlopers nog snel wat knoopjes bijleren en oefenen want de stress begon al te komen. De rest babbelde alweer gezellig bij en voor je het wist moest je gaan slapen. Goeie nag.

### Donderdag 31 juli

?? Kijk een **Gaai**, een **Galago** en een **Lynx**!! Drie nieuwe diertjes die ons zijn vervoegd bij de Vg's binnen de Zwaluw. Het zijn respectievelijk **Ruben Hoflack**, **Vic Tack** en **Tobias Haeck** die hun Totem hebben behaald. Proficiat!



Vandaag zou er flink moeten doorgewerkt worden aan de zithoek en de toren. Want voor 3 Vg's, namelijk **Fitis**, **Vos** en **Wouw**, was het de dag van de waarheid. Zij zouden vanaf 's middags in het bos gestuurd worden om de befaamde badge woudloper te halen. Zo gezegd, zo

gedaan, schoten de constructies een heel eind op in de voormiddag, maar siësta zat er helaas deze keer niet in na het middageten.

Er werd afscheid genomen van onze 3 woudlopers, en de overige 2 pioniers, **Flicka** en **Fennek** namen het commando op zich. Zo werd er begonnen aan de eettafels en de afwerking van de vuurtafels. De leiderstafel werd afgewerkt door **Leeuw** en **Mustang** die daarna de Vg's hielpen om de toren en zithoek verder uit te bouwen. Om vier uur kregen de Vg's een dipje. Om de krachten te herwinnen, werden enkele liters melk en koeken naar binnen gespeeld. Vervolgens werd er stevig doorgewerkt tot het avondeten. Zo werd het klimtouw opgehangen en de eerste zitbalken vastgesjord.

Het avondeten smaakte menig man en het laatste uur werken werd vooral gevuld met opkuis en voorbereiding voor de volgende dag. De Vg's namen vervolgens hun wasgerief en kregen een half uur de tijd om zich te wassen; behalve de woudlopers, die de nacht zouden spenderen in het bos. In de kantine speelden de Vg's alweer het (kaart)spel weerwolf en er werd goed gelachen. Zo hanteerden meestal dezelfde personen de rol van rechter, al dan niet door luidruchtig geschreeuw ... Wij noemen

geen namen. Na de kantine kropen de Vg's in hun tent voor een welverdiende nachtrust. Gute nacht.

### Vrijdag 1 augustus

Via morse werden de Vg's gewekt voor een nieuwe dag. Ondertussen was het reeds de 5<sup>de</sup> dag van het voorkamp. Deze middag zouden de eerste woudlopers, **Fitis**, **Vos** en **Wouw** de Vg's terug vervoegen terwijl **Flicka**, **Fennek** en **Kameleon** zich mochten klaarmaken voor hun ronde. Zo begonnen zij 's morgens na het ontbijt al aan hun knopen. Nadat de Vg's ontbeten en de tanden gekuist hadden, begonnen ze aan de afwerkingen van het Vg terrein. Vandaag moesten en zouden de toren afgewerkt worden en werd er afgewerkt in de patrouillehoeken. De voormiddag werd er goed doorgewerkt en zodoende konden de Vg's op 't gemak rond half één gaan eten. De woudlopers van de vorige dag werden terug verwelkomd en de andere 3 werden uitgewuifd.



Na het middageten werden de patrouilletafels afgewerkt. We onthouden dat alle tafels niet groter mogen zijn dan het **Fennek** formaat; dit is namelijk dé perfecte hoogte. In het verdere verloop van de namiddag werd het werk afgerond en zo konden de Vg's zich gaan wassen rond 6 uur om daarna de beentjes onder tafel te schuiven voor een aperitief, sangria, en barbecue. De 3 woudlopers misten deze barbecue omdat ze nu eenmaal op woudloper zaten... Zowel Vg als leid(st)ers amuseerden zich en het hoogtepunt van de avond moet toch wel de violact van **Caraya** geweest zijn. Hij had namelijk enkele nummers voorbereid voor zijn badge musicus. Ook de afwas moest nog gebeuren en dan werd de avond afgesloten met een stevige linker van de Vg's. Slaapwel, morgen off-day!

### Zaterdag 2 augustus

Indien alles af zou zijn tegen de middag, kregen de Vg's de namiddag vrij om te gaan zwemmen. Aangezien de optimale werking binnen de tak er voor gezorgd had dat bijna alles klaar was de avond voordien, moest er dus niet veel meer gedaan worden. Het belangrijkste was het opkuisen van het terrein en wegdragen van de overschotjes

hout. Na het middageten werden de laatste woudlopers terug verwelkomd bij de groep.

Nadat iedereen zijn/ haar zwemgerief gevonden had, trokken de Vg's richting JVG vlakte om daar te verzamelen. Daar bleek dat we met niet minder dan 40 man gingen gaan zwemmen! Een record. Omdat er te weinig chauffeurs en auto's waren, had **Fret** op voorhand De Lijn gecontacteerd om te vragen welke bussen er konden genomen worden naar het zwembad Dommelslag. Enkel **Mustang** zou met de auto gaan om de Wolvenleiding te voeren, wat achteraf niet bleek door te gaan. Gelukkig was **Mustang** nog niet vertrokken, want er bleek 1 Vg te ontbreken... **Kameleon** was zich gaan opfrissen zonder dat de leiding op de hoogte gebracht was. **Kameleon** kon dus opgelucht ademhalen en met de wagen mee naar het zwembad. De andere (J)Vg's hadden minder geluk, want De Lijn had namelijk de foute gegevens doorgegeven aan **Fret**, waardoor er uiteindelijk met de trein moest gegaan worden en iedereen 1 uur en 30 min vertraging opliep. Jammer van deze verloren tijd, maar eenmaal aangekomen aan het zwembad konden de Vg's toch nog 2 uur vertoeven in het water. Iedereen douchte zich ook deftig en schrobde de hars van zijn/ haar lichaam.

Eenmaal terug aangekomen op het terrein, werd er nog een potje voetbal gespeeld : de leiding tegen Jvg en Vg's. Alhoewel het terrein iets te klein was, amuseerde de Vg's (en leiding) zich kostelijk met onder andere glijpartijen van **Panter** en **Mustang**. Bezweet werd er dan het eerste avondspel gespeeld! De Pl's hadden namelijk een spel voorbereid waarbij je een soort van 'Wie is het?' moest spelen. **Leeuw** en **Mustang** zaten op een post om de teams te voorzien van nieuwe leventjes. Nu ze hebben elk 1 iemand langs gehad. Redelijk saai dus. Maar de Pl's hadden zich geamuseerd al had het spel wat mindere kantjes. Maar het was dan ook hun eerste spel. Vergeven en vergeten! We leren altijd bij! Vervolgens werd alsnog de kantine ingezet en iedereen, zowel (J)Vg als leiding, zou die avond wat vroegen onder de wol kruipen omdat het de volgende dag bezoekdag was, en dus alle kinderen er aankwamen. Selamat malam!

## Zondag 3 augustus

Bezoekdag. Een hectische dag voor de Vg's. Wij zijn al volledig in het kampritme en dan komen daar ... ja de ouders. Om ons toch een beetje van de drukte weg te houden, was er een techniek voorzien. Techniek vuren. Veel nieuws gezien en dus toch nog leerrijk. Zo werd er brood gemaakt, banana split, vuur met een magnesiumstick en geprobeerd met een vergrootglas, maar dat was toch niet zo makkelijk.

Maar de middag was daar al en moesten we aanschuiven voor onze burger. En natuurlijk konden er velen het niet laten om toch al eens naar die ouders te lopen. Na de burger(s) kreeg iedereen ruim de tijd om eens bij hun ouders te zitten, maar dan waren er clowns die de Vg's pipo's wouden maken. Pip, Pep en Pop zochten naar de grootste pipo. De Vg's moesten hun clown-gezicht verdienen, waarbij er toch mooie gezichtjes zijn ontstaan (bedankt Sifaka). Bij de pijl en boog bleek het toch niet zo makkelijk te zijn op een ballon te schieten. Toch is **Maarten Malot** er als eerste in geslaagd er een te raken. Ook de slack line was geen makkie. **Arne Bovyn, Gaai** en **Fitis** (na veel proberen) zijn er in geslaagd de volledige lengte over te steken. Zelf



**Galago** die ooit nog circusschool heeft gevolgd kon het niet meer. Het was dus echt wel moeilijk. Genoeg lol gehad en pipo zijn, tijd voor 4 uurtje. En ja na 4h was er alweer tijd voor de ouders! Zeg nog eens dat je niet genoeg tijd had he **Febe Declerq** :p (haar ouders waren jammer genoeg al weg). De ouders zakten langzaam weg en plots begon het te regenen. Van timing gesproken. Het had toch even lelijk gedaan.

Maar er stond een morele opvoeding op het programma gegeven door de Pl's, en met de regen zaten we allen gezellig onder de leidershelter behalve **Mustang**? De m.o. ging over kindereuthanasie. Hoewel de PL's niet altijd neutraal stonden werd er toch flink gedebatteerd.

En dan gaat de tijd vlug. Want het was al etenstijd. En aangezien **Mustang** nog steeds niet terug was zat **Leeuw** helemaal alleen aan tafel. De **Piranha's** zagen dit en grepen in. Ze vergezelde hem! Hoe leuk! En precies of we hebben tijd te kort. Maar alles zit

in een strak schema, zowaar was het tijd om ons te gaan wassen! 30 minuten en dan kantine met een kleine zangles van **Vos**.

En van **Mustang** was nog steeds geen leven, maar dat was rap duidelijk. Een paar enge clowns (met kettingzaag zelf!) kwamen rondgelopen en lachten. De Vg's namen zelf het initiatief om naar de plaats delict te gaan, het strand. En ja daar zaten 4 ontvoerde leiders. Bunzing, Cheetah, Vlinder en Mustang. Ze wisten ons te vertellen dat er maar 1 van 4 te redden viel. De vier groepen deden elk hun best om hun leider die ze vertegenwoordigde te redden. Maar op het einde besloten ze gewoon de clowns te overheersen. Wat precies nogal snel gebeurd was. Maar geef toe, als je 10 Vg's op je krijgt lig je snel neer ;) . Nu we Mustang terug hadden begaven we ons terug naar ons kampje en zongen het avondlied in. Buona notte.

### **Maandag 4 augustus**

Een normale kampdag en zo zijn er niet veel. Na het ontbijt was het nog eens tijd om de sportproeven af te leggen. En om even op te warmen liepen de Vg's een rondje rond de heide. Al was dan voor sommigen geen opwarming niet meer, maar een afmatingsronde. We begonnen met de 100m sprint. En dan mogen we wel besluiten dat **Vos** onze snelste sprinter is met 14,8 seconden. Voor de 400m dan, ook een sprintnummer en voor sommigen de hel is gewonnen door **Wouw** met een tijd van 1 minuut en 9 seconden. Maar er was niet genoeg tijd in de voormiddag, zo heeft niet iedereen kunnen lopen. Maar geen nood in de namiddag was er nog tijd voorzien om dit verder af te werken.

Eerst een potje koken, om daarna zelf eens de leiding te nemen. De Vg's hadden namelijk een spel voorbereid voor de teerpoten en de wolven. Een geënceneerd middagspel. Na een kleine evaluatie (later op kamp) te horen vond iedereen dit wel leuk en leerrijk, maar toch niet altijd even makkelijk om met zo kinderen om te gaan. a de kinderen een leuk spel gegeven te hebben een vier uurtje om terug op krachten te komen voor het vervolg van de sportproeven. Nog een paar die moesten lopen en dan verspringen. En degene die het verst sprong met 3 meter 80 was **Vos** gevolgd door **Wouw** met 3 meter 50. Enkel **Fitis** en **Flicka** hebben niet gesprongen omdat zij nog even hun knoopjes moesten afleggen voor de badge pionier. Misschien springen zij wel verder dan Vos en Wouw. Hoogspringen is dan toch niet meer gelukt door de tijdsnood. Dus ook wij kunnen ondanks ons tijdschema in tijdsnood geraken. En alweer was het etenstijd.

Met de buikjes rond de 30 minuten wastijd en vervolgens een avondspel. Per patrouille moest je opdrachten doen om bekers, ballonnen en hout te verzamelen. Daarna moest je dan zolang mogelijk je vuur aanhouden terwijl de andere patrouilles ze moesten doven met water. Nu dat 2<sup>e</sup> deel had niet zolang geduurd, want met zo één ballon was eigenlijk je vuur direct gedoofd. Een klein foutje in het spel dus. Volgende keer lossen we dit beter op. En dan kropen we snel onder de lakens (of in de slaapzak) want morgen was het vier daagse. En daarvoor moesten we toch wel fris zijn.

### Dinsdag 5 augustus

Opstaan maar zonder fluitsignaal. We stonden op om 6 uur kamptijd dus 8 uur echte tijd. Iedereen sliep dus nog. In de stilte maakte iedereen zijn rugzak, ontbeet en maakte als een eerste lunchpakket. Twee uur later als de eenheid ontwaakte was het ons startsignaal om te vertrekken. De eerste stappen werden gezet, met nu nog een redelijk zware rugzak gevuld met slaapperief, eten, nieuwe tenten, drinken, knuffels (**Jakobe Haeck**), gasvuurtjes, en nog vele dingen waarvan je achteraf denkt, waarom had ik dit of dat mee? Maar zo leren we bij voor de volgende keren. De dag ging vlot.



Al snel waren we op het eerste, tweede en zelf al 3<sup>e</sup> punt. Een eerste mogelijkheid tot slaappleaats. Want 2 jaar terug was dat een slaappleaats door onverwachte omstandigheden. Maar om 12h kan je toch nog niet stoppen? We haalden wel ons gasvuurtjes of esbit-vuurtjes boven en aten onze zwaarste blikken op: ravioli. Nadat alle blikken op waren ruimden we alles op en stapten dus verder naar punt 4 en 5. Aangekomen op 5, waar we gingen slapen was het nog maar half vijf! We waren er

dus te snel. Niets aan te doen volgend jaar zal het langer zijn :D. Om de tijd nog wat in te vullen speelden we enkele spelletjes. Er was zeker plezier. Nog wat teken verwijderen hier en daar veel muggen doodslaan en gebeten worden. Vele broden opeten, tentjes opzetten nog wat spelletjes spelen en dan zonk de zon en klom de duister. Het was dus tijd om te gaan slapen. Energie sparen voor de komende drie dagen. Dobranoc.

### Woensdag 6 augustus

Dag 2 van de vierdaagse stond vandaag op het menu. Toch wisten de Vg's nog niet dat het vandaag eerder een relaxdagje ging worden. Vol met muggenbeten vertrokken de Vg's per patrouille op tocht. Na 2 punten echter, en 15 km verder, bleek dat de Vg's vandaag konden zwemmen. **Leeuw** en **Mustang** hadden een grote zwembad gevonden, namelijk recreatiecentrum De Plas, waar de Vg's van 's middags tot 6 uur konden uitrusten en zwemmen. Jammer genoeg was het weer ons niet gunstig en konden de Vg's enkel zwemmen in de regen. Door de regen was er echter bijna niemand anders aanwezig en konden de Vg's zich naar hartenlust uitleven met onder andere enkele watergevechten terwijl anderen baantjes trokken om warm te blijven. Dit gezegd zijnde, bleek het voor enkelen te koud om in het water te blijven. Andere Vg's daarentegen bleven dan weer langer in het water als echte ijsberen. De lokale caféuitbater was een zeer vriendelijk man, en de Vg's mochten binnen opdrogen. Ook kregen de Vg's een ijsje naar keuze. Wat een luxe!

Nadat iedereen gedroogd en opnieuw gezakt en gepakt was, trokken de Vg's per patrouille door naar het huis van

de tante van **Leeuw**. Daar werden de Vg's vriendelijk ontvangen en had de tante zelfs een partytent, stoelen en tafels klaargezet voor de Vg's; waarvoor een welgemeende merci! De tuin bleek niet erg groot te zijn voor de 9 tenten die



moesten worden opgezet; **Leeuw** had er zijn handen aan vol om de tenten zodanig te plaatsen dat iedereen plaats had. Die avond werden er verscheidene kaartspelen gespeeld. Presidenten, stronten, en ook poker. **Lama** was langsgesproken met de kantine, een voetbal en een pokerspel. De Vg's werden verrast door de tante van

**Leeuw** : zij had namelijk cake gebakken voor de Vg's. Smullen maar! O.a. **Leeuw**, **Mustang**, **Wouw**, **Vos**, **Fennek** en **Maarten Malot** begonnen aan een spelletje poker. Reeds snel kwam **Wouw** aan de leiding met een grote stack chips omwille van de agressieve speelstijl van **Leeuw**. Die moest dan ook als eerste het onderspit delven. **Maarten** bleek een degelijke pokeraar, want hij speelde het hele eind mee. Verder in het spel werd **Wouw** twee maal in de zak gezet door **Mustang**, die hem de helft van zijn chips wist te ontvreemden in 2 beurten. Daarna ging **Wouw** all-in, nogmaals tegen **Mustang**. **Wouw** ging er van uit dat hij sowieso de beste hand had, met een paartje van de dames in zijn handen. Hij kreeg dan ook een koude douche van **Mustang**, die namelijk een paartje azen in zijn handen had. Uiteindelijk, net voor slapen gaan, bleven enkel **Mustang** en **Maarten Malot** over. Door de groepsdruk werd er door beiden (die ongeveer evenveel chips hadden) blind all-in gegaan. Daarbij trok **Mustang** aan het langste einde met een 'trieske' van drieën terwijl **Maarten Malot** een paar van de vieren had. De Vg's waren zowat uitgekaart, en omdat er nog 2 stevige dagen op de planning stonden, werd er in de tent gekropen. Taptoe en godnatt!

### **Donderdag 7 augustus**

Alweer de voorlaatste dag van vierdaagse. De helft was werkelijk voorbij gevlogen. Vandaag was de eindlocatie Leopoldsburg, waar **Leeuw** en **Mustang** een mooi veldje gevonden hadden net buiten de bewoonde wereld. De overschotten van de vorige dag werden meegenomen als middagmaal. Aangekomen aan een fietsersbaantje, werd er soep klaargemaakt samen met boterhammen met hesp en kaas. Het weer zat vandaag dan zeker wel mee : de zon scheen de hele dag, wat een zeldzaam fenomeen was op deze vierdaagse. Elke dag had het wel al geregend.

Elke patrouille stapte deftig door, maar niet iedereen had even veel geluk. De **Pythons** waren namelijk de dag voordien uit het militair domein gestuurd, ook al liepen ze enkel via de rand van het domein. Zo ook hadden de **Piranha's** minder geluk vandaag. Zij werden langs de baan ook terug gestuurd wat leidde tot een gigantische omweg. Toch kwam elke patrouille binnen de aangegeven tijd aan op de eindlocatie. Daar zou het 's avonds nog regenen, dus werden de tenten snel opgezet in een cirkel en het eten werd voorbereid. Onze pechvogel **Galago** zag dat zijn gasvuurtje niet al te stevig stond, en dus was hij van plan om zijn gamel (met kokend water) er af te halen en vervolgens zijn vuurtje te verplaatsen. Maar hij had geen geluk : het kokende water kwam op zijn blote voeten terecht wat leidde tot een 2<sup>de</sup> graads brandwonde.



Een geluk bij een ongeluk : **Baribal** en **Tagoean** waren net gearriveerd om de laatste maaltijden te leveren. Het zou **Galago** niet meer gelukt zijn om de vierdaagse uit te stappen, dus droeg **Mustang** hem naar de auto van **Baribal** waar hij op het kampterrein degelijk kon verzorgd worden.

Net nadat de Vg's gedaan hadden met eten, begon het te regenen. De leiding was nog volop aan het koken; 3 maaltijden tegelijk weliswaar. Deze doorgewinterde veteranen kunnen wel tegen een beetje regen, dus kookten **Leeuw** en **Mustang** gewoon rustig door. Iedereen amuseerde zich op zijn/ haar eigen manier in de tent : er werden weer verschillende kaartspelen gespeeld alsook gebabbeld en gelachen. Toch kropen de Vg's vroeg in hun nest, om voldoende slaap te hebben voor de laatste dag. Buenas noches!

### **Vrijdag 8 augustus**

De Vg's stonden vlot op deze ochtend, want ook zij wisten dat dit de laatste dag was. Gemotiveerd en toch wel het kampterrein missend, vertrok de eerste patrouille om 9 uur, gevolgd door de andere 2 op 10 min. tijd tussen. De leiding had echter nog een verrassing in petto : op het eerste punt, de jachthaven te Leopoldsburg, was het de bedoeling om zo ver mogelijk te varen met je patrouille in 30 min. tijd, en dit met alle trekkersrugzakken erbij. De **Condors** en **Pythons** geraakten ongeveer even ver. De **Piranha's** gingen daar echter los voorbij, maar helaas maar met één boot. Uiteraard telt de positie van de achterste boot... Bij de **Condors** werd dat probleem anders aangepakt: beide boten werden aan elkaar gebonden. De leiding wil **Tagoean** en vooral **Forel** bedanken voor het checken van de boten en het vervoer er van.

Terug op land, was elke patrouille gedetermineerd om de vierdaagse zo snel mogelijk uit te stappen. Iedereen stapte stevig door. Het tempo was dan ook zwaar uitputtend. O.a. **Jakobe Haeck** en **Febe Declerq** kenden een dipje, maar stapten de vierdaagse toch uit, trotse meisjes die ze zijn. Natuurlijk kon de regen vandaag niet ontbreken, en op weg naar het kampterrein, het allerlaatste punt, begon het dan ook stevig te regenen. De patrouilles kwamen doorweekt aan, maar iedereen was blij om eindelijk gearriveerd te zijn.

De stam had ook nog wat lekkers voorzien voor de Vg's; zij werden als vieruurtje getrakteerd op meerdere porties frieten. Na 4 dagen werd het wel eens tijd om een goede 45 min. te nemen om zich te wassen. Ook al is er geen warm water, kan een wasbeurt na 4 dagen stappen zeker deugd doen. De andere takken van De Zwaluw waren op explo geweest, en zoals de traditie voorschrijft, wordt deze opgevolgd door

een barbecue. De Vg's trokken naar de JVG zithoek, waar uitbundig gebakken werd door de leiding. De perfecte afsluiter dus voor een vierdaagse. De Vg's waren uitgeput naar zo'n vierdaagse, en dus werd er niet al te laat in de tent gekropen. Taptoe en nos da!

### Zaterdag 9 augustus

Vierdaagse zat erop, een heerlijk BBQ gehad en vandaag wat langer kunnen slapen omdat we terug op kamptijd gingen. Heerlijk! Na een flink ontbijt en nodige inspectie begonnen we al reeds aan ons middageten. Ja want het was kookwedstrijd. Elke patrouille had voor de vierdaagse de tijd gehad een lijstje met extra ingrediënten die ze nodig hadden vanuit de winkel. Baribal was die dan ook speciaal gaan kopen zodat de Vg's hun kookwedstrijd naar een hoger niveau konden brengen. En wat voor niveau. Zo kwamen er apero's als mojito's tot kidibul. Voorgerechten van meloen met hesp tot Bruchetta. Bij het hoofdgerecht moest je de boontjes met patatten en gebraad klaarmaken, maar elk op zijn eigen manier. En dan kwamen er nog desserts van ijscreme tot chocoladefondue.. Mustang en Leeuw hebben het zich in ieder geval laten smaken. En het zou geen wedstrijd zijn moest er geen uitslag zijn. De verdiende winnaar van de kookwedstrijd waren de **Phytions**. Het was de timing die de doorslag had gegeven! Proficiat phytions.

De afwas was nog niet gedaan of het was al tijd voor het middagspel. Het



eenheidsmiddagspel. De 9 groepen streden om de eer en krijgen dan ook een vernoeming in het boekje (zie artikel van de Jvg's). Na het vier uurtje nog even wat opkuisen dat 's middags niet gelukt was. En dan even tijd om kleine spelletjes te spelen. 's Avonds was het tijd to play a little

game. Billy Jigsaw Killer en een enge clown kwamen tot de Vg's om een spelletje te spelen. De Vg's werden samen gebonden en ze werden op pad gestuurd met opdrachten. Het spel duurde wat langer dan verwacht, maar het was zeker de moeite waard!

## Zondag 10 augustus

Kleine turnles van **Fennek**, ontbijten en dan de overgangsceremonie. Prijzen werden uitgedeeld handjes werden gegeven en dan was het aan de Vg's. Met een helse strijd dit jaar hebben wij volgende uitslagen: Patrouille van de tochten is geworden de **Phytos** met maar 4 minuten verschil op hun achtervolgers de **Piranha's**. Woudlopers werden uitgedeeld aan **Vos, Fennek, Fitis, Flicka, Wouw** en **Kameleon**. Zilveren kroon aan **Lynx, Caraya** en **Fitis**. En dan le moment suprême, VG van het jaar is geworden **Stoutmoedige Lynx**. Daar was het ook een spannende strijd, maar door de nog vele badge werking op kamp sloeg hij er in **Caraya** achter zich te laten en zo de dolk in handen te nemen. Proficiat **Lynx**. Tot slot worden degene genoemd die overgaan, maar wij nemen geen afscheid van geen van onze verkenner-gidsen, want iedereen blijft. Wij verwelkomen wel 10 nieuwe gezichten: **Otter, Ouistiti, Agoet, Koedoe, Goendi, Jakhals, Camille, Maja, Megan** en **Michiel**. Welkom! Dan werd het nieuwe leiderskader voorgesteld en was iedereen zo blij dat **Leeuw** toch nog een jaar Vg-leiding zal doen, want hij liet blijken dit kamp dat hij de groep zou verlaten, maar niets was minder waar. **Mustang** blijft uiteraard ook waar ook alle Vg's super blij mee zijn en **Bunzing** zal het duo versterken het komende jaar wat zeker zal nodig zijn met een groep van 29 Vg's!

En overgang zou overgang niet zijn moest er geen doop geweest zijn. De 10 nieuwe Vg's kregen het zwaar te verduren en ondergingen hun doop. Confituurpotter werden geleege, boter werd gesmeerd, oren werden gevuld... maar nadien niets anders dan blij gezichten die hun gelukkig konden gaan wassen. Er werd samen gekookt, de pl's vergezelden de leiding om meer plaats te hebben in de patrouille hoeken en het werd plezier gemaakt. Dat beloofd voor volgend jaar.

Het middagspel was een spel waarbij de nieuwe Vg's zich moesten bewijzen en acceptatiepunten moesten verdienen door uitdagende opdrachten te vervolgen. Die opdrachten kregen de van de oudste vg's terwijl de overige vg's de boel moesten saboteren en die nieuwe Vg's hun punten moesten afnemen. Daarna werd er nog even tijd gemaakt voor de nieuwe Vg's en andere die graag wouden om eens van de katrol te gaan. Enkel **Maja** kreeg het niet over haar hart om te springen, maar ze klom wel in en uit de boom. Volgend jaar de volgende stap!

Eens kijken wat voor vlees we in de kuip hadden gekregen dit jaar deden we door een potje voetbal! Twee ploegen werden samengesteld en er werd gesjot, gedribbeld, gevallen, nog meer gevallen, maar vooral er werd niet gescoord! **René Rombouts** ging dan voor de wat hardere aanpak en blesseerde **Vos** uit de wedstrijd waarna er

snel een 1-0 gemaakt werd en plots de 1-1. Met gelijke stand stopten we dan ook de wedstrijd en schoven aan tafel om energie op te doen.

Tijd om ons te gaan wassen dan. 30 minuten babbelen, lachen, roddelen en we zijn proper. Toch nog even vermelden: 29 Vg's is echt een grote groep! De zithoek was te klein en we aten onze kantine dan maar veilig beneden op de begaande grond. *Hide and Seek* werd uitgelegd en verschillende rondes werden gespeeld. Behalve **Amber Bekaert** en **Vos** deden niet meer door de blessures maar er werd gestreden. Het blijft een topspel waar iedereen zich amuseert, maar de ene groep was te sterk en wonnen de meeste rondes. Het avondlied werd gezongen en er werd afscheid genomen van de Jvg's, tot in september!

### **Maandag 11 augustus**

Terug in onze kleine groep konden we ademen en kregen we turnles van **Wouw**. Na te ontbijten inspectie was het jammer genoeg tijd om al een deel af te breken. De toren moest weg, en op wat een tempo. **Leeuw** haalde zijn machette boven en poef plots was de toren weg. Was dat maar waar. De Vg's hebben hun uiterste best gedaan en door de vele handen was het werk al bij al niet zo zwaar.

's Middags bij het start van het middagspel begon het net te regenen waardoor er met vertraging is gestart aan Tribe war. Met heel wat regeltjes was het de bedoeling om een bepaalde vlaggencombinatie te veroveren. De **Phytos** sloegen erin om het grootste deel van hun opdracht uit te voeren en wonnen dan ook het spel. Bij het avondmaal was het eens tijd om croques en eitjes te maken, vuren werden aangestoken en vele croques werden gemaakt, zelf zoveel en zolang dat er gewoon geen tijd meer was om ons te gaan wassen. Maar het was wel lekker het kon geen kwaad dus.

Het avondspel begon nogal raar, met spanning bij de Vg's dachten ze dat er weer een drilspel zou komen, met een strenge **Leeuw** liepen we naar de 2<sup>e</sup> vijver, waarna het echte spel gewoon werd uitgelegd. Het was toch even schrikken! He **Febe Declercq**? Door units te veroveren kon met een ander kamp overnemen. Twee kampen werden overgenomen door een groep. Waarna de laatste groep één terug veroverde. Het was dus twee tegen twee, waarna **Leeuw** besloot om dat laatste team als overwinnaar te benoemen door het lange standhouden en toch nog een groep te kunnen veroveren! En het was alweer tijd om te gaan slapen.

## Dinsdag 12 augustus

Deze ochtend werden de Vg's voor de laatste keer wakker in hun kleine tentjes. De volgende nachten zouden de gidsen in één grote tent slapen en de verkenners in de leiderstent. Na een kleine turnles werd er voor de laatste keer vuur gemaakt. De voormiddagactiviteit was simpel : alles moest weg. Daarbij werden alle Vg tentjes opgevouwen en mooi terug in de koffer gestoken, de vuurshelters en – tafels afgebroken en de laatste restanten van de tafels en toren verwijderd.

Enkele uren later konden de Vg's genieten van worst met rode kool gemaakt door de stam. In de namiddag werd het volledige terrein gekuist. Eenmaal de Vg's hier mee klaar waren, konden ze helaas nog niet rusten. De welpententen werden niet afgebroken door de welpenleiding, omdat ze met te weinig waren. Dus smeten de Vg's zich al te gaarne op de tenten en braken deze allemaal af in amper 2 uur tijd. De Zwaluw camion werd geladen met al het materiaal van ADJ zodat de volgende dag naar ADJ kon gereden worden. Daarna bundelden de Vg's de krachten om al het hout van de constructies op de camion van boer Fons te leggen.

Vervolgens kregen de patrouilles tijd om de sketches voor 's avonds voor te bereiden; want deze avond was het, jawel, kampvuuravond. Een alom oude traditie die in ere moet gehouden worden. Nadat de sketches gekeurd werden door de leiding, werd het avondeten opgehaald en werd er tijd gemaakt voor een wasbeurt terwijl o.a. **Vos**

en **Fennek** een vuur voorbereiden voor de kampvuuravond. De afspraak om te beginnen, lag op half 8. Zeer vroeg dus. In het licht werden de vuren aangestoken. De avond werd geleid door **Fret** en onze eigen **Caraya** die, zoals we reeds al weten, wel het één en ander afweet van entertainen. En de bekende 'bearhunt' door **Forel**



kon zeker niet ontbreken. Gedurende de avond was de ene mop al beter dan de andere, maar gelachen is er zeker wel. Met de das op het hoofd werd het avondlied voor de laatste maal ingezet, en zo werd het officiële kamp afgesloten. Maar een Vg zou geen Vg zijn, als hij/zij nakamp niet meemaakte. De verkenners kropen in de leiderstent en de gidsen in hun eigen grote tent. Bona nit.

### Woensdag 13 augustus

De Vg's hoefden niet gewekt te worden - de wekker van de leiding ging af en dus hadden ze meteen door dat ze moesten opstaan. Alle koffers en materiaal werd verplaatst naar het stafkamp en enkele verkenners vertrokken samen met **Forel** en **Cholo** naar ADJ om het gerief te gaan uitladen. De overige Vg's zetten zich op de Vg vlakte om hun evaluatie uit te schrijven. De andere Vg's kunnen wel iets leren van onze nieuwkomer **Amber Bekaert**, die met talloze pagina's het meeste input schreef over het kamp.

Toen de evaluaties geschreven waren, konden de Vg's aanschuiven bij de stam om een hotdog of 2 te krijgen. Samen met soep gingen deze vlot naar binnen. Vervolgens werden de bussen geladen met materiaal en kinderen. Zodoende werd het afscheidslied gezongen onder leiding van **Lama** en namen de Vg's en leiding afscheid van Bevers – TP – Wolven en JVG's.

Nu konden de echte afbraakwerken beginnen. Tot het vieruurtje werd er doorgewerkt. Vervolgens hielpen de Vg's met nog enkele taakjes in het stafkamp en met het voorbereiden van de kazen voor de kaasavond terwijl de (eenheids)leiding het voorbije jaar evalueerde. Daarna volgde een uitgebreide was-sessie voor zowel Vg als leiding. De verkenners konden het echter niet laten, en na de wasbeurt stond er een voetbalwedstrijdje op het programma waar veel mannelijke leiding zich bij voegde na het wassen. Enkele doelpunten verder schoof iedereen dan zijn/haar benen onder tafel om gezellig te genieten van de kaasavond. De Vg's mochten naar hartenlust kaas eten en zoveel (flessen) frisdrank drinken als ze wouden. De avond werd rustig afgesloten met een klein kampvuurtje. Later dan normaal kropen de Vg's uitgeput maar voldaan in hun nestje. Het was een kamp geweest met vele uitdagingen en activiteiten. Boa noite.

### Donderdag 14 augustus

Voor de laatste keer ging de wekker af. Opstaaaaaaaan. De Vg's kregen een half uur de tijd om zich op te frissen en te ontbijten. De opdracht voor vandaag was heel simpel – alles moest weg en vervolgens in de camion gestoken worden. De Vg's brachten hun persoonlijk materiaal naar het stafkamp en daarna werden de 2 laatste slaaptenten neergehaald. Nadat deze klus was geklaard, trokken de Vg's naar het stafkamp om daar als kamikazes alles af te breken in een mum van tijd. Omstreeks 11 uur 30 min. zat alles in de camions en kon iedereen instappen om terug te keren naar

Wondelgem. Bijna alle Vg's lagen te slapen in de auto's, waaronder **Lynx** met zijn mond wagenwijd open. Aangekomen in Wondelgem beseft iedereen dat, hoe sneller alles uitgeladen was, hoe sneller iedereen naar huis kon. Dus iedereen vloog er direct in om de camions zo snel mogelijk te lossen. De toestemming werd gegeven om huiswaarts te keren, en opgelucht maar voldaan vertrok menig Vg dan ook na 18 dagen naar huis na een geslaagd groot kamp.



Eindnoot : Als eerste willen wij, de Vg leiding, de eenheidsleiding bedanken voor de organisatie van het kamp. Daarbij hoort een goed draaiend Stam team, dat we willen bedanken voor de vele maaltijden. Ook willen we de leiding die dit jaar bijgesprongen is, bedanken : **Guppy**, **Sifaka** en **Das**. Bedankt! Vervolgens willen wij alle Vg's bedanken voor het mooie jaar. Dankzij jullie inzet hebben we veel kunnen verwezenlijken. Als laatste een bedankje voor ons eigen, **Leeuw** en **Mustang**, om de Vg tak een jaar te dragen met 2 man, wat niet altijd even makkelijk bleek te zijn. Tot ziens; wel neen, tis geen vaarwel, tot volgend scoutsjaar!

Uw reporters ter plekke, **Gemotiveerde Leeuw** en **Strijdvaardige Mustang**

# Kruiswoordpuzzeltje...

---



- 1: Wie vond iedereen super vriendelijk dit kamp?
- 2: Welke letter floot de leiding 's morgens?
- 3: Wat vond lynx 'onnutteloos'?
- 4: Wie praat super veel als de leiding er niet bij is? En ze ontkent het!
- 5: De persoon die zich verbrande dit kamp
- 6: Onze musicus van het kamp
- 7: Wie bezeerde Vos pijnlijk tijdens het voetbal?



# Programma Verkenners-Gidsen

---

## **Zaterdag 6 september 2014: 14u tot 17u30**

Nieuwe mannen, nieuwe plannen, nieuwe vrouwen, terug van nul opbouwen. We leren elkaar dus kennen en bekijken eens hoe het dit jaar verder zal gaan. Patouilleindeling zal overlopen worden + patrouillekoffers en organogram.

## **Zaterdag 13 september 2014: 14u tot 17u30**

Als voorbereiding op het leiderschap, wordt de techniek “klein spel” nog eens gegeven. Verder spelen wij vele leuke spelletjes.

## **Zaterdag 20 september 2014: 14u tot 17u30**

Om onze Vg kas te spijzen, organiseren wij een snoepverkoop. Daarvoor trekken wij richting het Gentsche.

## **Zaterdag 27 september tot zondag 28 september 2014**

Het eerste leidersweekend – info volgt nog

## **Zaterdag 4 oktober 2014: 10u tot 17u30**

Menig verkenner/ gids verplaatst zich met de fiets naar Wondelgem. Nu, hoe plak je nu weer een band? Hoe span je je remmen aan? Vandaag kom je het allemaal te weten. Voor de oudere V/g het ideale moment om de badge fietser af te leggen.

## **Zaterdag 11 oktober 2014: 14u tot 17u30**

Om er zeker van te zijn dat elke Vg zijn/ haar techniek kaartlezen goed beheerst, wordt alles nog eens snel opgefrist. Uiteraard opgevolgd door vele kleine spelen.

## **Zaterdag 18 oktober 2014: 14u tot 17u30**

Aangezien het onderhouden van technieken belangrijk is, zal er een teervoettest afgenomen worden. Een voorbereid man... Vergeet zeker niet papier en stylo!

## **Zaterdag 25 oktober tot woensdag 29 oktober 2014**

Herfstkamp! Het eerste kamp dit jaar. Alle info kan je terugvinden op de site en/ of kampfolder.

## **Zaterdag 1 november 2014: geen vergadering**

**Zaterdag 08 november 2014: 14u tot 17u30**

De eerste seniorvergadering staat op het programma; deze van de Condors. Meer info volgt.

**Zaterdag 15 november 2014 : 14u tot 17u30**

Kubb! Allen wel bekend! Maar niet voor de Vg's alleen! Alle Vg-ouders zijn welkom! Schrijf je tijdig in (ten laatste woensdag 12/11). Maak teams van 4 à 6 personen en verzin een teamnaam. Inschrijven kost €4 per team te betalen bij aankomst.

**Zaterdag 22 november 2014: 14u tot 17u30**

Het is misschien vroeg en nog niet zolang geleden. Maar je moet het dan ook kennen. MBSZH! We leren er met omgaan en bekijken wat kapot materiaal.

**Vrijdag 29 november 2014: geen vergadering****Vrijdag 5 december 2014 : 14u tot 17u30**

Er is geen betere timing dan op 5 december sinterklaas te vieren! Train die hersens maar al want je zal ze nodig hebben! Vergeet zeker geen cadeautje mee te brengen!

**Vrijdag 12 december 2014 : 14u tot 17u30**

Omdat het spel op groot kamp 2013 goed is aangehaald, spelen we daar nu een nog betere versie van. Tribe Wars!!

**Zaterdag 20 december 2014: geen vergadering****Zaterdag 27 december 2014: geen vergadering****Gemotiveerde Leeuw**

Michiel Dutrieue

Takleider VG's

[leeuw@dezwaluw.org](mailto:leeuw@dezwaluw.org)

0498/49.45.41

Wij danken onze sponsors:



**BAKERIES**

> SINCE 1932 <

